

HÉT boek



Over Bart Van Lierde

Naam: Van Lierde Bart

Geboren op: 9 januari 1974

Woont in: Antwerpen

Hobby's: Hypnotiseren

Lievelingskleur? De kleur van licht dat weerkaatst in dromerige ogen.

Lekkerste eten? Dat bereid is met liefde.

Slechte gewoonte? De telefoon niet opnemen als die rinkelt.

Lievelingsauteur? J.K. Rowling.

Lievelingsboek? Harry Potter en de gevangene van Azkaban.

Waar lees je het meest (zetel, bed...)? In een ligstoel.

Ik kan echt genieten van... op mijn hoofd door de kamer wippen.

Ik heb een hekel aan... rechtop lopen.

Ik ben super trots op... mijn kachel: hij verwarmt me wanneer ik het koud heb.

Ik word verdrietig van... ramen waar je niet doorheen kunt kijken en die niets weerspiegelen, ook niet als het erachter donker is.

Ik moet altijd heel hard lachen met... meisjes die tegen hun hondje praten op de manier zoals hun moeder tegen hun vader praat.

Ik ben bang van... de boze wolf.

Ik vind het altijd spannend... om iemand in het donker aan te raken.

Schrijven doe ik het liefst... alleen.

Inspiratie voor mijn verhalen vind ik... waar anderen niet zoeken.

Kid City-surfers moeten mijn nieuwe boek zeker lezen omdat... er een tuineiland in voorkomt waar

de mooiste vrouwen ter wereld zitten te wachten tot je langskomt. En wie niet van mooie vrouwen houdt komt ook aan zijn trekken: er loopt een beest in het boek rond dat stenen vreet.

Mijn grootste droom is... om met mijn vriendin voor altijd in een luchtbel door het heelal te reizen.

Waarom ben je schrijver geworden? omdat in mijn gedachten meer en andere dingen kunnen dan in de werkelijkheid, en een boek toelaat die innerlijke wereld met iemand te delen.

Waarover schrijf je het liefst? seks, muziek en mensen die elkaar psychisch mishandelen omdat ze van elkaar houden.