

Reis naar Venetië wordt waanzinnig avontuur

Wil de echte dief opstaan?

Lena krijgt een pakket toegestuurd en een brief. Morgen zal haar vader haar ophalen om samen een reis naar Venetië te maken.

Door **Joyce Kraaijeveld**

Lena's ouders zijn gescheiden. Haar moeder woont in België, haar vader in Italië. Hij is wereldreiziger en stuurt haar van al zijn reizen een verslag en een edelsteen. Die verslagen zet hij later om in reisboeken. Althans, dat heeft Lena jarenlang gedacht. In werkelijkheid is niet haar vader, maar haar opa de reisboeken-schrijver. Het pakket en de brief zijn van hém afkomstig. Het is dus maar afwachten wat hij voor haar en haar vader in petto heeft...

Steenvreter

Bij de brief zit een kartonnen doos die Lena onder een lamp moet zetten en absoluut niet mag openmaken. Al snel blijkt waarom: er zit een beest in dat stenen eet. Het monster vreet zich dwars door muren heen. Er is maar één manier waarop hij in bedwang gehouden kan worden, en dat is met licht.

Meesterdief

Lena en haar vader worden eerst beroofd van hun geld en hun bagage en ten slotte ook van de steenvreter. Een onbekende dief steelt vervolgens de kostbaarste schatten van Venetië. De dader is binnengekomen door een gat in de muur: het werk van het beest. In een mum van tijd zijn Lena en haar vader de meest gezochte personen van Venetië. Er staat een geldprijs van duizend gouden dukaten op hun hoofd. Lena's vader valt in handen van de veiligheidsdienst en wordt veroordeeld tot de doodstraf. Binnen enkele dagen zal hij ten overstaan van het volk worden opgehangen.

Detective

Wat er dan volgt, is nauwelijks bij te houden. In vliegende vaart probeert Lena de dader op te sporen om zo haar vaders onschuld

te bewijzen. Ze krijgt hulp van de jonge gondelier Elio. Maar er zijn meer mensen bij de zaak betrokken. Het hoofd van de veiligheidsdienst, de dief, zijn moeder, de opa van Lena... De gebeurtenissen en personen in het boek grijpen als een perfect passend raderwerk in elkaar. Het verhaal is zo geschreven dat je het helemaal voor je ziet, en toch staat er geen woord te veel - er is constant spanning en actie. Het lijkt wel of je bij het lezen zélf op de hielen gezeten wordt door de naderende terechtstelling van Lena's vader. Hier is een schrijver aan het werk geweest met héél veel talent.

De dief met duizend gezichten,
Bart Van Lierde.
Vassallucci, € 15,95 (11+)

