



## SOFIE GIELIS

1. Hoewel *Een geschreven leven*, de schitterende autobiografie van Sybren Polet, onder elke kerstboom past, geef ik dit jaar geen boeken cadeau. Wel raad ik vrienden die literair overleven op Pieter Aspe *Luister niet naar Robert Blake* aan. Deze tweede roman van Bart Van Lierde over een hypnotherapeut op het slechte pad houdt suspensejunkies enkele uren zoet én het is uitstekende literatuur.
2. Aan slechte boeken ben ik in 2005 niet toegekomen. Ik hoop voor u hetzelfde.
3. De eerste bladzijden van Peter Verhelsts *Zwerm* deden me even mijn achterdocht voor romans die beginnen op pagina 666 vergeten. De andere 660 pagina's bewaar ik voor 2006. Ook *Bankvlees* van Jan Van Loy, dat onlangs bekroond werd met de Debuutprijs, krijgt binnenkort een bladwijzer.