

BOKSEN
JURGEN HAECK
GEEFT ZICHZELF BLOOT IN

'Zoon van een bokser'

'Je kan een tegenstander maar overwinnen, als je eerst je eigen angsten overwint.' Zelden werd deze stelling zo duidelijk geïllustreerd, als in het levensverhaal van Jurgen Haeck. In het boek, dat midden mei in de boekhandel zal liggen, geeft hij zich bloot. **ROLAND LEBUF**

In 'Jurgen Haeck, zoon van een bokser' trekt de begenadigde bokser, maar o zo fragiele persoonlijkheid, een streep onder zijn onblusbaar verlangen om wraak te nemen voor het onrecht dat ooit zijn vader als bokser werd aangedaan... en zijn wil om in alles beter te doen dan zijn vader.

We waren er zelf bij in de Franse havenstad Saint-Nazaire. Rudy Haeck won op 27 februari 1976 de Europese titel in het super weltergewicht tegen Roland Cazaux op de punten, maar de zege werd hem ontstolen door omgekochte ringrechters. Het 'moment de gloire' van zoon Jurgen Haeck was dan ook het veroveren van de Europese titel in het licht weltergewicht in 2002. Symbolischer kon haast niet, want uitgerekend Roland Ca-

FICHE

Jurgen Haeck

Geboren: 26-6-1971 in Gent

Gewichtsklasse: welter (bokste ook als lichtgewicht en als lichte welter)

Palmares: 28 beroepskampen, waarvan 23 gewonnen (8 met ko), 4 verloren (3 met tko, 1 met ko) en 1 match nul

Op 17 april 2009 gestopt met boksen als kampioen van België weltergewicht na de gewonnen titelkamp in de Topsportal van Gent tegen Kobe Vandekerckhove

Werd op 28-6-2002 Europees kampioen in het licht weltergewicht na een ko-zege tegen de Franse kampioen Christophe Carlier in diens eigen achtertuin in Vannes, nadat hij zes maanden voordien eenzelfde titelgevecht had verloren (technisch ko in de 2de ronde) van Souleymane M'Baye

zoux, die zijn vader zoveel jaren terug te titel had ontnomen, was getuige van zijn overwinning. Zo



Jurgen Haeck geeft zich bloot in 'Zoon van een bokser'. ©gia

kwam een einde aan vijf jaar knokken voor dat ene doel: zijn vader wreken en tegelijk zijn respect afdwingen. 10 maand later verloor hij zijn Europese titel, maar geheel onverwacht vocht hij terug. In hetzelfde jaar nog vocht hij opnieuw om de titel. Met succes.

'Jurgen Haeck, zoon van een bokser' is echter zoveel meer dan de opsomming van euforie en ontgoocheling in het boksen. Jurgen maakt ook brandhout van de boksinstanties, spreekt over de moeilijke emotionele band met zijn ouders en zijn baldadig gedrag onder invloed van drank en drugs. Als rode draad

door het boek loopt z'n onvoorwaardelijk geloof in de mens en de vakkennis van zijn coach en mentor Jef Van Driessche. We hebben het boek in één ruk uitgelezen. We zijn er zeker van dat elke boksliefhebber dat ook zal doen. Een aanrader, ook voor de boks-leek, die dit zeer goed geschreven verhaal van vallen en opstaan zal smaken.

■ ■
'Jurgen Haeck, zoon van een bokser', opgetekend door Bart Van Lierde en uitgegeven bij Houteciet, is vanaf 15 mei te koop (17,50 euro) in de boekhandel.