

Drechtze spreekt:

GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

16 JANUARI 2016



Alarmbellen rinkelen ...

De vrolijke klanken van de kerstliederen van het kerstkoor dat op 24 december optrad op het Dorpsplein zijn ook doorgedrongen in het depot waar *Drechtze* nog steeds opgeslagen is. Het lustige 'Kling, klokjes kling' en de uitbundige 'Jingle Bells' verdrongen voor even alle alarmbellen die al voor de kersttijd begonnen te rinkelen en die nog steeds in ons dorp hun geluiden laten horen. Met voor iedereen een andere toon.

Wat te denken van de vreselijke boodschap voor de bewoners, hun naasten, de deelnemers van de dagbesteding, alle medewerkers, de vele vrijwilligers en de bewoners van de aanleunwoningen, die 29 augustus

2015 nog opgetogen met elkaar het 40-jarig bestaan van hún woonzorgcentrum 't Reijgersbosch in Duivendrecht vierden. Als een mokerslag kwam voor al deze mensen de definitieve sluiting van de zorginstelling. 'Het ergste is nog dat de Zonnehuisgroep, waar dit complex onder valt, niet alleen de deuren sluit van het huis in Duivendrecht, maar zich ook terugtrekt uit het bouwplan in 't Zonnehofplantsoen', merkt een echtgenote van een van de bewoners van de Lunahof op. 'De prognose was dat mijn man zou overgaan naar de nieuwe locatie voor psycho-geriatrische patiënten van de Zonnehuisgroep hier vlakbij in het plantsoen. Maar wie die zorgwoningen nu wel of niet gaat bouwen,

het is van ze lang zal ze leven niet voor de sluiting van november 2016 klaar. En dat is voor ons veel te laat'. Terneergeslagen loopt zij weg. Voelt ze de bemoedigende klopjes op haar schouders nog wel?

'Weet u wat ik niet begrijp' zegt een dame en steekt haar wijsvinger de lucht in: 'De Rechtbank heeft onlangs het advies van de welstandscommissie gevolgd en heeft bepaald dat een nieuw geplaatste dakkapel aan de voorzijde van de Rijksstraatweg-Zuid de 'trendsetter' zou zijn voor alle toekomstige dakkapellen aan de voorkanten van de jaren dertig huizen van dit stuk Rijksstraatweg. Aan de bewoners die de tweede dakkapel aanvragen wordt door

Geïnteresseerd en/of meer weten?
Steunt u ons nog steeds?

Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl
Ons IBANnummer is NL70 INGB 00 0498 3590 in Duivendrecht



Drechtze spreekt verder:



de gemeente een vergunning verleend, waarbij volkomen wordt voorbijgegaan aan de uitspraak van de rechter én aan het eerste advies van de welstandscommissie. De gemeente heeft deze zaken uitbesteed aan die commissie'. Een meneer luistert aandachtig mee en meldt dat de betreffende bewoner met de vergunning op zak enthousiast is gaan bouwen en absoluut geen rekening gehouden heeft met een bezwaartermijn. En nu zitten de gemeente en de eigenaar met de gebakken peren. Omwonenden, de Stichting Vrienden van Duivendrecht en de stichting Oud-Duivendrecht willen dat de recente uitspraak van de rechter hierover in alle gevallen gehandhaafd blijft. Inmiddels heeft een derde bewoner zich gemeld voor een dakkapel aan de voorzijde, maar welke trendsetter zij moeten volgen, blijft een raadsel. Want, de gemeente wil om van alles af te zijn de als tweede geplaatste dakkapel, nu ook als een trendsetter bestempelen.

'Nee, toch...dat is op z'n zachtst gezegd een trendbreuk, gewoon een giller!' roept de dame met een gezicht vol ongeloof uit. Een dorpsbewoner vervolgt: 'Ja, de gemeente heeft echt niet opgelet en zo kon men aan

de slag gaan met een eigen ingebracht non architectonisch exemplaar (model boterkuipje wordt 't genoemd). De gemeente en welstand zijn wat aan het flierefluiten geweest met regels en adviezen en het lijkt er nu op dat ze het op een rechtszaak aan zullen laten komen. Dan kan je nog beter een verlate Nieuwjaarsduik in de Ouderkerkerplas nemen als je echt nat wilt gaan...' grapt een bewoner, die zelf aan de Rijksstraatweg woont.

Een meneer die al 80 (!) jaar in Duivendrecht woont en het gesprek over de dakkapellen aandachtig volgt vult nog aan dat verscheidende onomkeerbare planologische fouten binnen de ruimtelijke ordening Duivendrecht reeds geteisterd hebben; onomkeerbaar is ons dorp aangetast en verrommeld. En zegt hij tot slot 'Dit is een mooie gelegenheid om juist NU de huidige casus aan te grijpen om alsnog toe te werken naar één best practice!'

Een ander bericht komt in de groep terecht: De Bascule, ook aan de Rijksstraatweg, heeft met misstanden bij de instelling 4 januari jl. de televisie gehaald. Er komt een mijnheer aanlopen die ons via zijn smartphone de link naar dit programma geeft: [\[zendingen/uitbuiting-starters-en-stagiairs-2\]\(#\)](http://demonitor.ncrv.nl/uit-</p></div><div data-bbox=)

Hij vertelt: 'In het kort komt het hier op neer: er is moderne slavernij bij de vestiging in Duivendrecht. Rijk word je aan de Rijksstraatweg 145 te Duivendrecht als beginnend psycholoog bij de Bascule zeer zeker niet. Sterker nog: voor een cadeaubon van 12,50 Euro per maand draai je fulltime mee en verricht je op je werkervaringsplek (WEP) de taken die een ingevoerd psycholoog doorgaans doet. Als je je productie onvoldoende haalt, krijg je een gesprek met je leidinggevende en schuif je al snel op richting de uitgang. Een vorm van uitbuiting die helaas op meerdere werkervaringsplekken in Nederland voorkomt. Als afgestudeerde heb je zodoende bijna geen enkele cent om aan je eigen kont te kunnen krabben en werk je zodoende als een moderne rechteloze slaaf mee aan een bezuinigingsmaatregel. In de uitzending van 4 januari jl. in NCRV Monitor worden deze misstanden in een rapportage ook vanuit de Bascule vestiging in Duivendrecht belicht. Heel er gênant en vervelend dat dit nu juist in ons dorp gebeurt!' 'Over misstanden gesproken, roept een kwieke dame die decennialang in de Zonnehofflat Jupiter woont, DHL



Drechtje spreekt verder:

parkeert haar busjes bij het meertje waar wij op uit kijken. Die busjes staan daar tussen 12-15 uur om zendingen over te dragen en de chauffeurs maken een sanitaire stop. Het zijn niet alleen DHL busjes, maar het worden er steeds meer. DHL zegt in een mailtje aan mij dat zij aan de gemeente om een andere plek gevraagd hebben, maar nog zonder resultaat. De wijkagent heb ik ook ingeschakeld omdat er laatst ook een tankauto overnacht heeft. Er moet gewoon een stopverbod komen en hele grote stenen obstakels om dit alles te voorkomen!

Een mevrouw - keurig met de fiets aan de hand - stopt even om mee te luisteren. Zij reageert boos: 'Dit probleem is al eerder aan de orde geweest, er gebeuren op die plek 'vreemde' zaken, er zou al gehandhaafd worden door de nieuw aangestelde handhaver, er zijn notabene foto's richting gemeentehuis gegaan. Doodziek word je ervan, had al lang geregeld moeten zijn want er waren daar stenen 'varkensruggen' beloofd ter barricadering. De gemeente moet gewoon doen wat zij zegt!'

De mensen op het plein zuchten eens heel diep en een jonge vrouw zegt: 'Het nieuwe item is toch SAMEN MAKEN WIJ OUDER-AMSTEL? Wij kunnen de mensen die in 't Reijgersbosch wonen en werken niet helpen, en ook die stagiaires in De Bascule niet. Wij verlenen geen vergunningen en ik zie mij toch echt niet die lui weggagen met hun busjes. De overheid blijft taken houden en moet signalen van bewoners serieus nemen. Anders bakken wij er SAMEN helemaal niets van!'

Een andere vrouw vraagt zich bezorgd af wat er straks staat te gebeuren met het leegstaande verzorgingshuis aan de Lunaweg: Wordt het afgebroken? Komen er andere groepen bewoners in? En het belangrijkste: wanneer worden wij hierover geïnformeerd?

In de regenbui zitten 'n paar witte vlokken: een vleugje Winter Wonderland... 'Weet je wat leuk is een schaatsbaan hier op het plein, ruimte te over en 't trekt publiek' roept een jonge vader. De gezichten van de verzamelde mensen klaren op: 'Heerlijk, met koek en zopie en Drechtje terug!'

