

Drechtje spreekt...



TIP ONS
Klik hier!

GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

28 NOVEMBER 2021

Rondom het Dorpsplein...



informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Diftar - Toetssteen voor democratisch gehalte?

Nu, de reinigingskosten zijn bekend: € 286,90 of € 331,72. Alle verkiezingsbeloften zijn gewoontegetrouw gelogenstraff! Ja, het is goedkoper: eenpersoonshuishoudens bijna 4,5% en voor meerpersoonshuishoudens bijna 7% 'meer goedkoper'.

Het is goedkoper want uit de kostenstijging hebt u nu al voor 25 ½ of 34 kleptikken betaald. Wat u straks per zak betaald is dus allemaal fooi. Sparen dus maar! Ook op de stinkende balkonnetjes!

Hoe kan dat nu? Wel als de stembusklep definitief is gesloten gaan de winnaars opzoek naar bestuursmacht. Dat noemen ze coalitievorming. Is dit pact eenmaal gesloten dan kijken we de volgende 4 jaar weer aan tegen een bijna in beton gegoten beleid; dat

de lotgenoten verbiedt buiten de lijntjes te kleuren maar vooral ook naar anderen te luisteren. Dat kweekt denkers met een kokerblik. Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen tellen haast niet meer. "Er is een afspraak weet je wel?" Zo denken past prima in een gestolde samenleving, past echter niet in Ouder-Amstel in 2021!

Wat leren we nu van diftar?

In principe heel weinig. Een bevriende buurgemeente met 230kg afval per huishouden, is er snel mee gestopt. Andere om ons heen houden het ook voor gezien. Waarom Ouder-Amstel dan niet?

Dat komt omdat we niet altijd verband zien tussen oorzaak en gevolg; kinderen hebben dat ook. In de politieke cultuur onderzoekt men vaak niet meer de oorzaken. Het gaat

meestal over symptoombestrijding. Zo word je makkelijk een van de duurste afval gemeenten in Nederland.

Diftar werd jaren geleden als verblindend eureka moment gevierd. Door niet op de omgeving te letten werd het een nachtmerrie: vooral financiële. De rotzooi is voor de opvolger.

En zo'n coalitie dan? Nou dat is vaak een samenspel van macht en verkeerd begrepen taakopvattingen. Vanuit de macht denkt men iets te kunnen opleggen of afdwingen: bijna marxistisch. Zo wordt diftar de toetssteen van het democratisch gehalte.

En toch vindt Drechtje dat diftar achter de klep moet, desnoods in Diemen.

Volgende Drechtje is op 5/6 dec. '21.

Geïnteresseerd en/of meer weten? Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl
Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is **NL51 RBRB 0706 6077 40** in Duivendrecht

IK STAP WEER OP

