

De groentenzaak van (Theo-) Dorus Buijs en zijn zoon en opvolger Dirk (“Kippie”)

Mevrouw An Kroese – Buijs, een van de oudste Duivendrechtters, vertelt in april 2011:

De opa van An, Cornelis (Kees) Buijs, dreef een melkzaak in de Lange Niezel, hartje Amsterdam. Zijn vrouw overleed op jonge leeftijd en hij bleef achter met drie jonge kinderen: Johannes (Jan) Buijs, de vader van An, (tante) Koos (Koster-) Buijs, en nog een meisje dat op 33-jarige leeftijd overleed.

Uit het tweede huwelijk van Opa Buijs werd Theodorus Buijs geboren, oom Dorus voor An. Dorus Buijs zette de groentenzaak in Duivendrecht op. Hij werd vader van een zoon en drie dochters. Zijn zoon Dirk, bijgenaamd “Kippie” Buijs, veranderde de zaak voor aardappelen, groenten en fruit later in een patatzaak. De eerste snackbar van Duivendrecht.

Met zijn 2^e vrouw heeft opa Kees Buijs nog bij de groentezaak van zijn zoon Dorus gewoond, voor hij naar een boerderij aan het Zwarte Laantje trok.

An Buijs, dochter van Jan Buijs (de zoon uit het eerste huwelijk van Opa) is de jongste van 11 kinderen (en de enige die nog in leven is), heeft ook op de boerderij aan het Zwarte Laantje gewoond. An en Dirk (“Kippie”) zijn nicht en neef.



Foto: Boerderij 't Is niet anders, familie Buijs, Zwarte Laantje 9

An woont nu in een aanleunwoning bij zorgcentrum 't Reijgersbosch.