

## Oud-Duivendrecht: Ambtsketens van burgemeesters in Ouder-Amstel



Wereldnieuws: On July 22, 1934 the velodrome was officially opened by the mayor, J.A.A. Straman. Between 1934 and 1940 Duivendrecht had its own velodrome: "Vekabaan Duivendrecht."

Tijdens een lezing op Open Monumentendag 2019 vertelde Erik Wiersma in het Dorpshuis over de Vekabaan, de wielerveerbaan van Duivendrecht die tot 1940 in het verlengde van nu de Berkenstraat gebouwd is door de gebroeders Veltkamp.

Op een Polygoonfilm is te zien dat burgemeester Straman van Ouder-Amstel in 1934 de Vekabaan opent. De burgemeester van Ouder-Amstel is in dat filmpje en op diverse (inter-) nationale krantenfoto's duidelijk te zien, maar.... zónder keten. Meerdere bezoekers die bij de lezingen waren vroegen zich af waarom de burgemeester op deze bijzondere dag geen ambtsketen droeg. En bezoekers van de lezing van Erik Wiersma (zijn grootvader Frits was van 1908 tot 1928 een befaamde wielrenner!) stelden ook de vraag: "Sinds wanneer is het dragen van een ambtsketen eigenlijk in gebruik gekomen in onze gemeente?"

Bestuursleden van de Stichting Oud-Duivendrecht legden deze vragen voor aan mevrouw Mary Sandifort – Hendriksen, archiefmedewerker Duo+ - Standplaats Ouder-Amstel. Mevrouw Sandifort vertelt dat de oude ambtsketen in de ambtsperiode van burgemeester Th. J. van Dam, burgemeester van 1899-1913 voor het eerst vastgelegd is op foto. Er zijn geen foto's van alleen de oude ambtsketen, alleen als deze gedragen werd door de burgemeesters. Helaas is daardoor ook niet goed zichtbaar of de Rijkswapenkant of de Gemeentewapenkant op dat moment voorhangt.

Mevrouw Sandifort stuurt aan de SOD ook een unieke portretgalerij van alle burgemeesters waar een officiële foto van is. Op [www.duivendrechtdestijds.nl](http://www.duivendrechtdestijds.nl) kunt u meekijken Daar staan de heren en dames met daarbij hun ambtsperiode vermeld met de eventueel aanwezige ambtsketens.

Helaas is van het oude ambtsketen alleen bekend dat deze gestolen is in de tijd van burgemeester Hubers in 1971.

Er wordt in dit unieke document ook uitleg gegeven wanneer welke kant moet worden gedragen bij welke activiteiten / festiviteiten. Gelukkig zijn van het nieuwe ambtsketen wel mooie foto's van beide kanten te bekijken.

Dankzij de enthousiaste medewerking van de heer Wim de Zwart en mevrouw Anneke Boomars van de historische vereniging Wolfgerus van Aemstel - en de uitgebreide fotocollectie van de vereniging - is het gelukt om de portrettengalerij met de eventueel aanwezige oude en nieuwe ambtsketen zo compleet mogelijk te maken. De recentste foto's zijn afkomstig van mevrouw Claudia van Beek van het team communicatie Duo+, standplaats Ouder-Amstel.



In de portrettengalerij is te zien dat burgemeester J.A.A. Straman, burgemeester van 1920-1938, wel degelijk over een ambtsketen beschikte. Zelfs een steek!

Waarom hij zijn versierselen niet droeg op die heugelijke dag van de opening van de Vekabaan in 1934 kunnen wij hem zelf niet meer vragen.....

We rijden wel vaak over de Burgemeester Stramanweg en weten dat de burgervader graag een partij golf speelde aan het Zwarte Laantje in Duivendrecht.

Ans Quirijnen 28 december 2020