

Stichting Oud Duivendrecht

Uitslag opdrachten OMD
Ans Quirijnen



[DUIVENDRECHT] Liefhebbers konden tijdens het afgelopen Open Monumentenweekend al wandelend of fietsend een aantal historische opdrachten uitvoeren. En de ingevulde formulieren weer inleveren bij Bakker Bloemen op het Dorpsplein. Veel bezoekers hebben de soms lastige opdrachten samen opgelost.

[OPDRACHTEN] De Stichting Oud-Duivendrecht heeft de juiste antwoorden na 15 september op de startpagina van haar website geplaatst. De jury heeft een gepensioneerd echtpaar uit Duivendrecht - met liefst 22 correcte antwoorden van de 23 - aangewezen als winnaar. Op alle formulieren hebben wij de naam 'Vensermolen' én 'de Molen van Portengen' goedgekeurd. De officiële naam van dit Rijksmonument is Vensermolen, maar omdat de molenaarsfamilie Portengen altijd betrokken geweest is deze molen, op de grens Duivendrecht en Diemen, is de naam Molen van Portengen gebruikelijker geworden onder de bewoners. Het eerste Hoofd der Christelijke School en tevens eerste bewoner van het schoolmeesterhuis aan de Rijksstraatweg 127 naast De Kleine Kerk was de heer Elfrink. Met die opdracht zaten ook de winnaars verkeerd. Meester Grimme werd als eerste genoemd. Omdat er zoveel moois door en over hem geschreven en verteld is, een begrijpelijke vergissing.

[JANIS ELFRINK] Eindhovenaar Janis Elfrink was getrouwd met de zuster van dominee Aalbers uit Ouderkerk. Predikant L.R. Aalbers verkondigde ook in Duivendrecht Gods Woord vanaf een kansel geplaatst in een van de leslokalen van de openbare lagere school aan de overkant. Die preekstoel was door de week afgedekt met lakens. Natuurlijk dacht ds. Aalbers bij de plannen over een kerk en school aan een benoeming voor zijn zwager. Voor Elfrink naar Duivendrecht kwam bedong hij eerst een nieuw te bouwen huis aan de Duivendrechtse Laan. In die tijd aan weerszijden omzoomd door mooie bomen, sloten en bruggetjes naar de huizen en boerderijen. Ook voor het schoolmeesterhuis kwam een bruggetje met instemming van het Venserpolderbestuur. Dagblad 'De Nederlander' schrijft dd. 6 september 1919 "Duivendrecht 1 september 1919: des namiddagsch ten 1 ½ ure werd de christelijke school geopend. De heer Elfrink en zijn vrouw werden feestelijk binnengehaald door het voltallige bestuur en toegesproken. Dominee Aalbers zelf leidde Janis Elfrink in tot zijn arbeid. Het was een goede ure in Duivendrecht."