



*A*

Als je je al jaren hebt verdiept in “de grote shift” die nu gaande is, zoals ik heb gedaan, hoef je geen helderziende te zijn om te weten hoe de agenda er ongeveer uit ziet. Je begint je wel te realiseren hoe geniaal het plan in elkaar zit en hoe het nog steeds wordt gedragen door zovelen. Dat laatste heeft me nog het meest verbaasd.

Het griepseizoen is al lang voorbij, zoals alle andere jaren, gemiddeld aantal sterfgevallen, niets nieuws onder de zon. Er was geen noodzaak voor een lockdown of spoedwet en die is er nog steeds niet, tenminste niet om een virus onder controle te krijgen, wel een hele wereldbevolking. Het blijkt namelijk dat een klein groepje mensen de rest van de mensheid ook beschouwd als een soort virus.

Dat virus, de mensheid, vinden zij nog het aller gevaarlijkst. Dat virus, wij dus, moet onder controle gehouden worden en het liefst zoveel mogelijk worden uitgeroeid. Dat gebeurde al jaren, stapje voor stapje en daar waren een paar toverwoorden voor bedacht, woorden die alleen kracht hadden als iedereen ze geloofden. Zo had je het toverwoord “Terrorismebestrijding”. Je pland een paar aanslagen hier en daar, roept dat het “de terroristen” waren en je bent gerechtigd om overal camera’s op te hangen, om vingerafdrukken op ieders paspoort te eisen en om elk mens als potentieel gevaar te etiketteren. “Voor uw veiligheid” is de slogan.

“Kredietcrisis” was het modewoord in 2008. Toen mochten we al ons geld aan de banken afgeven. In de jaren 70 van de vorige eeuw, was er de “oliecrisis”, nu is de “klimaatcrisis” hip. Eerst verdween de ozonlaag, toen daalde de zure regen over ons neer, nu smelt het poolijs want de aarde warmt op. Allemaal de schuld van het virus dat mens heet. En we trokken telkens weer het boetekleed aan. Tja, dan maar wat langer werken, dan maar 2 verdiener worden, dan maar wat minder pensioen, dan maar netjes afval scheiden, dan maar naar de voedselbank.....

Het kleine groepje mensen dat de rest als virus beschouwt, zag een tendens ontstaan van steeds meer kiezen voor een leven lossier van het systeem, voor meer spiritualiteit, voor meer alternatieve geneeswijzen, voor meer verbinding en het moest eindelijk maar eens voor eens en altijd afgelopen zijn. Na al wat geëxperimenteerd te hebben met o.a. Sars, Ebola, Varkensgriep en Mexicaanse griep, was het nu tijd voor de kroon op hun werk, met de toepasselijke naam “Corona”. En weer was er een toverwoord dat alleen werkt als iedereen er in gelooft...Covid19.

De mediakanalen waren al lang in het bezit van het kleine groepje, dus de corona-angst verspreidde zich nog vele malen sneller dan de ziekte zelf. Er was ook een nieuwe slogan bedacht om iedereen te laten beseffen dat het nu echt afgelopen was met het leuke leven dat we “lijden”, namelijk “Het nieuwe normaal”. In ieder geval tot de curve weer vlak was, werd ons voorgehouden.....

De curve is vlak en de Covid19 uitbraak is vanzelf uitgedoofd, zoals dat ieder jaar gebeurt met de coronavirussen. Focussen op ziekenhuisopnamen of overlijdens is dus niet heel geloofwaardig meer. Om te voorkomen dat ook de angst uitdooft, ligt nu de focus op de besmettingen. Daarvoor moeten er heel veel testen worden uitgevoerd. Niet alleen als je ziek bent, want die paar testjes leveren geen



indrukwekkende cijfers op. Massaal moet er getest worden, zodat iedereen beseft, dat hoewel we lekker van de zomer genieten, we toch zowat allemaal een wandelende infectiehaard zijn.

Pas dan houden we de angst er in. Pas dan kan er een tweede lockdown komen, pas dan kan de spoedwet worden aangenomen, kunnen we worden gevaccineerd, gechipt, kan het contant geld worden afgeschaft en pas dan kan er een wereldregering geïnstalleerd worden. Pas dan heeft een kleine groep mensen het virus, ons dus, onder controle.

Volgens mij hebben we nog 2 opties:

\* We kunnen gewoon nee zeggen.....nee tegen testen, nee tegen mondkapjes, nee tegen anderhalve meter, nee tegen de spoedwet, nee tegen het nieuwe normaal. We doen niet meer mee, ondanks de consequenties.

\* Of we kunnen ja zeggen.....ja tegen vrijheid, ja tegen verbinding, ja tegen liefde, ja tegen het leven vieren en ja tegen een nieuw normaal.

Je keuze vandaag bepaalt je toekomst van morgen.

(Geschreven naar aanleiding van de volle maan van 3 augustus 2020, met als thema "Ik focus")

