



*H*

Het waren vreemde tijden. Het was aangekondigd, dat wel, er waren al decennia lang dappere mensen die hun hoofd boven het maaiveld uitstaken, die de noodklokken luiden en zich voelden als roependen in de woestijn. Ze werden door de meerderheid genegeerd, uitgelachen, voor gek verklaard, veroordeeld of raakten alles kwijt wat ze bezaten. Ik beseft nu pas hoe moedig ze waren. Het stond in de sterren geschreven dus er was geen stoppen aan. Maar zij zijn het die de zaadjes hebben geplant in het bewustzijn of onderbewustzijn van velen, waardoor, toen het startschot eenmaal klonk, lang geleden, in maart 2020, een grote groep mensen plotseling wist waarom ze hier op aarde rondliep. Sommigen wisten zelfs de reden tot dan toe niet, hoewel ze altijd al een onheilspellend gevoel hadden, het gevoel hier niet helemaal thuis te horen, het gevoel anders te zijn.

De aarde was toe aan een grote reset, het was genoeg geweest. De mens was en is zo met de aarde verbonden dat ze niet anders kon dan mee te gaan in die andere vibratie. Dat zou een heel andere wereld betekenen, we weten inmiddels hoe die eruit ziet. Een wereld vol liefde, licht, vrede, vrijheid, authenticiteit, dankbaarheid en overvloed.

We hadden nooit verwacht dat de barensweeën die met deze geboorte samenhangen zo heftig zouden zijn. Dat een hele kleine groep mensen, die andere plannen hadden met ons, zoveel schade aan zouden kunnen richten. Ze verspreidden een angstveld over de wereld dat zijn weerga niet kent, mensen liepen gemuilkorfd, niet alleen binnen maar overal, op straat in de parken, in de bossen, waar je in eerste instantie nog mocht komen. Ze werden gecontroleerd door middel van de verplichte corona-app, camera's, drones en via kliklijnen verraden als ze zich niet aan de regels hielden. Ze moesten hun bezittingen inleveren in ruil voor een inkomen, dat ze inmiddels kwijt waren door de verwoesting van banen en bedrijven. Het leger liep door de straten, hun vrijheden werden hun afgenomen en ze konden ze terugverdienen met gehoorzaamheid en bereidheid hun menselijkheid op te geven door het nemen van een alles verlossend vaccin. Hoewel een groot deel van de mensen liever geen vaccin wilden, ging men overstag toen bleek dat reizen, werken of zelfs eten kopen anders niet meer mogelijk was. We noemen ze nu transhumaan, je herkent ze wel als je ze tegenkomt.

Gelukkig veroorzaakten de mensen die plots in maart 2020 wisten wat hun taak was hier op aarde het vuur van transformatie, in de vorm van een soort veenbrandje. Je weet misschien hoe het met veenbrandjes gaat, het blijft ondergronds doorwoekeren, verspreidt zich razendsnel en je krijgt het pas in de gaten als het je te heet onder de voeten wordt. Veel, heel veel mensen die het te heet onder de voeten werd, schrokken wakker en waarschuwden anderen, die ook ineens het vuur aan hun schenen voelden staan. En zo verspreidde zich het helende vuur en kon een begin worden gemaakt met de opbouw van een nieuwe wereld. Mensen gingen samenwerken, ruilen, elkaar helpen, nieuwe systemen opzetten, de strijdbijl begraven, voelden weer eerbied voor de natuur, voor alles wat leeft. De kleine groep mensen, die de grote shift tegen wilde houden, je weet wel, van wie we de naam niet noemen, losten op in de hoge frequentie van licht en liefde, werden verast in



het allesverzengende vuur dat plots bovengronds kwam en hadden hun bestaansrecht hier op aarde verspild en verloren. We waren bevrijd van onze demonen, van zowel die binnenin ons huisden als van de kwaadaardigen buiten ons en....we leefden nog lang en gelukkig.

