

De wil van God voor zijn kinderen

Door: Mike Schroeder

Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1946.

“..opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.....”.

Dat is de reden voor de vermaning in Romeinen 12:1-2, waar staat:

“Rom.12:1-2: 1 Ik bid (of: ik smee) u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.....”.

King James Bible:

“Rom.12:1-2: I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. 2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God”.

Dit markeert het begin van de vijfde afdeling in de brief van Paulus aan de Romeinen; De *eerste* afdeling bestaat uit Paulus zijn aanhef, groeten en het doel van de brief (eerste helft van hoofdstuk 1); de *tweede* is de aanklacht tegen het onvermogen van het menselijk ras vanwege de gewortelde zonde om zichzelf te rechtvaardigen (de laatste helft van hoofdstuk 1 tot en met de eerste helft van hoofdstuk 3); de *derde* is het middel voor het herstellen van deze conditie en de beloften van God aan hen die het middel accepteren (laatste helft van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 8); de *vierde* is het verleden, het heden en de toekomstige gesteldheid van het volk Israël en haar verwantschap met de gemeente (hoofdstukken 9, 10 en 11).

De vijfde afdeling van de brief aan de Romeinen is het begin van wat ik noem: “waar het op aan komt” (er is een zesde afdeling; het afscheid, laatste groeten en instructies). Hier is het waar Paulus zijn rede begint met de uitleg aangaande gedrag, en de roeping om dienst te doen van degenen die met de gemeente verbonden zijn geworden door geloof in de waarheid van het evangelie. Hij begint met de zinsnede: “*Ik bid u dan,....*”. Paulus gebruikt het woord “bid” 16 keer, in de Statenvertaling, in zijn brieven, Romeinen tot en met Filemon (**1**).

Het betekent een veel sterkere oproep om te dienen dan slechts een bemoediging of het doen van een verzoek. Het betekent letterlijk een klemmend beroep doen of het aansporen tot; om op te roepen tot actie en het waarschuwen voor de consequenties door het niet te doen.

Hij vervolgt dit strijdlustige woord met het woord “dan”, met de betekenis van: “om reden dat”. Omreden hetgeen God voor u heeft gedaan, waartoe Hij in het geheel niet verplicht was en ook verdiende u het niet; dit wordt uitgelegd in de derde afdeling van de brief, het is in het geheel niet onredelijk van God om u te vragen om iets voor Hem te doen. Hij heeft u het geweldig cadeau gegeven van redding door het offer van Zijn Zoon en nu verlangt Hij van u dat u de rest van de wereld daarover vertelt. Maar er is iets wat u eerst moet doen teneinde doeltreffend te zijn om dat te doen. U moet in staat zijn om het te bewijzen. En om uzelf in staat te stellen deze taak uit te voeren moet u ophouden uzelf aan de manieren van de wereld aan te passen, en op hetzelfde moment te worden veranderd door de vernieuwing uws gemoeds.

Ik ben deel van, zoals het bekend staat, de “Genade Beweging”, die uit mensen bestaat die de leer aanhangen dat de apostel Paulus een leer en een boodschap heeft die verschilt van hetgeen door de Heer werd gepredikt in de “vier” evangelieën of hetgeen Zijn discipelen predikten in het boek Handelingen en de latere geschriften van Petrus, Jacobus en Johannes en de brief aan de Hebreëen. De leer van de “Genade Beweging” bestaat hoofdzakelijk in de presentatie waar Paulus naar verwijst als “de verborgenheid” (2) oftewel: “mijn evangelie”, (3) en de leringen en beloften aan de geestelijke entiteit die er deel van uitmaakt, namelijk het lichaam van Christus (4).

De meeste prediking en lering, in de genade beweging, gaat over waar Paulus naar verwijst als “de prediking van het kruis”, (1Kor.1:18), “het evangelie uwer zaligheid” (1Kor.15:1-4; Ef.1:13), de verlorenheid van het mensdom (Rom.3:10-18; 3:22; 5:12), de vruchteloosheid om door de wet te worden gerechtvaardigd (Rom.3:19; Gal.2:16-20), en de algemene verzoening/vergeving van zonden, (2Kor.5:19), dit is de leer van rechtvaardiging, verlossing en redding. Ik denk dat dit het is zoals het moet zijn. De hopeloze toestand van de mensheid en God’s remedie hiervoor en de eenzijdige zegeningen en beloften voor het lichaam van Christus moeten altijd op de eerste plaats komen in de prediking en de leer zoals Paulus dit ook altijd de eerste plaats geeft in al zijn brieven. Dit betekent in het geheel niet dat dit deel van het evangelie van Paulus onderwezen moet worden onder uitsluiting van de secties over wijziging van het gedrag dat ongeveer een derde deel beslaat van zijn brieven. Mijn ervaring is dat dit vaker wel dan niet het geval is. Zoals ik het zie is de reden hiervoor als volgt:

--Mensen die uit het religieuze systeem komen dat hen constant meedogenloos wijst op “bekering” van hun zonden willen daar helemaal niets meer over horen

--Iedere keer als er een nieuweling komt in de schare willen predikers zulke mensen niet afschrikken met een leer over gedragsverandering.

--Genade predikers negeren het leren van de noodzaak voor gelovigen om hun manier van leven te veranderen uit angst dat ze zullen worden aangemerkt als “wettisch”.

--Predikers willen zogenaamd geen lijken opgraven onder hun gemeenteleden, en daarom gaan ze akkoord met de volgende houding in hun prediking: “hoor geen kwaad, zie geen kwaad, spreek er geen kwaad van”. (behalve als het religieuze systeem wordt afgekraakt 5)

Ik wil niemand met de indruk achterlaten dat ik predikers aanbeveel die het confessionele standpunt innemen dat de mensen hun zonden moeten komen belijden en vrijgesproken worden. Ik geloof niet dat het lichaam van Christus valt onder 1Joh.1:9 of onder enig ander deel van de leer van de koninkrijks gemeente waar belijdenis en berouw een vereiste is (6). En ook propageer ik niet de verbetering van het vlees. Ons vlees, dat is onze menselijke natuur, gaat niet verbeterd worden, maar, zoals de Apostel Paulus ons aanspoort, is het nodig om het vlees onderworpen te houden:

”1Kor.9:25-27: 25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.

26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande;

27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.

Als iemand dit samenvoegt met Rom.12:1-2 dan moet iemand wel de conclusie trekken dat, als iemand in de dienst van God wil komen, (7) ze moeten:

a)-Stoppen met het voldoen aan de wegen van de wereld – de religieuze en seculiere wereld.

b)-Het vlees onderwerpen.

c)-wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, dat is de manier waarop ze denken.

In Ef.4 wordt figuurlijke taal gebruikt om dit proces te beschrijven:

“Ef.4:22-24: 22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

“Afleggen....de oude mens”, en “den nieuwen mens aandoen”. Dit is precies eender alsof je nieuwe kleren in de kleerkast hebt. Het zegt dat je de oude kleren, die je aan hebt, (de oude mens) uit moet doen en dat je de nieuwe kleren (de nieuwe mens) aan moet doen. Terwijl redding een gebeurtenis is, is dit een proces van vernieuwing en dat gaat voort gedurende de rest van uw leven.

Begrijp dit alstublieft niet verkeerd, dit is geen oproep om uw uiterlijk te veranderen, of uw woonomstandigheden, of uw eetgewoonten, etc. Dat zijn de dingen voor religies en religieuze culten. Misschien onder bepaalde omstandigheden is het beter om met bepaalde gewoonten te stoppen. Als u bijvoorbeeld overmatig alcohol gebruikt, stop daar dan mee (9).

Bent u in een intieme relatie die zich buiten de verbinding van het heilige huwelijk is, stop daar dan mee (10). Als u bent verbonden met een religieuze instelling die dingen leert die tegengesteld zijn aan de leer die door Paulus aan de gemeente is gegeven ga daar dan weg (11). Maar doe dat niet omdat ik, of iemand anders, u dat vertelt. Doe het omdat u gelooft, door uw eigen studie van het Woord van God en zijn wil voor uw leven als lid van Zijn lichaam (12), dat het schadelijk is voor uw wandel in het geloof en groei als Christen als u het niet doet. Doe het omdat u erkent dat het blijven in zo'n religieuze instelling schadelijk is voor uw getuigenis en uiteindelijk tot verlies zal leiden. Doe het omdat het de wil van God is dat u zo doet.

De wil van God voor zijn kinderen

Er is, naar ik geloof, één ding dat alle mensen vereenzelvigd die de gebeurtenis van redding hebben ervaren. Terwijl iedereen die gered wordt, gered wordt onder verschillende omstandigheden en op verschillende momenten in hun leven, geloof ik dat ieder persoon die gered wordt in het lichaam van Christus, vanaf de bediening van de apostel Paulus en daarna, (13) een ingeprent verlangen in zich heeft om de wil van God te doen. De tweede vraag die Paulus stelde, nadat hij had geïnformeerd “*Wie zijt Gij, Heere?*”, toen hij als de farizeeër Saulus geconfronteerd werd met de Heer vanuit de hemel op de weg

naar Damascus was: “*Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?*” (14) De apostel erkent in dat gedeelte:

a)-Jezus is zijn Heer (Meester).

b)-Dat hij nu in dienst is van de Heer en de wil van Hem verlangt voor zijn leven.

Het enige verschil tussen Paulus en ons is dat Paulus het (de wil van God) kreeg door openbaring vanuit de hemel; (15) wij krijgen het vanuit die openbaring zoals vastgelegd in zijn 13 brieven, recht gesneden. (16) Onze redding geeft ons de Heilige Geest die er voor dient om, **als we het zoeken**, waarheid aan ons te onthullen in het geschreven woord, (17) en de gave van bedienaars van het woord als helpers in het opbouwen van ons geloof. (18)

Terwijl we de innerlijke wens in ons hebben, door de Heilige Geest, om de wil van God te doen en deze gereedschappen ons ter beschikking staan om ons te helpen om de wil van God te doen is het aan ons om ze te gebruiken. Moeten we nog steeds: “*onze lichamen stellen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande...*”. En verder: “*werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven*”. (19) omdat we allen op enige dag voor de Heer zullen verschijnen om te verklaren wat we hebben gedaan en gezegd namens Hem. (20).

Terwijl het waar is dat wij, die gered zijn “*verzegeld zijn tot den dag der verlossing*” en door ons gedrag onze redding niet kunnen verliezen, is het eveneens waar dat we het doel van God voor onze levens “(21) kunnen “blussen” door te weigeren ons te onderwerpen aan het proces door verder te leven alsof we niet gered zijn.

Dit is niet een geforceerd programma. We accepteren vrijelijk het aanbod van God voor redding en we moeten het eveneens vrijelijk uitwerken. Welk pad, broeder of zuster, wenst u te nemen? Het pad waarvan de wereld zegt dat u daarop moet wandelen of het pad waartoe God u roept in zijn wereld?

Naschrift

Een goed leven leiden, of lid zijn van een kerk of religie zal niemand redden. Alleen degenen die in Jezus Christus “Die geen zonde kende” hebben geloofd, en zijn offerdood aan het kruis, waar Hij voor al hun zonden heeft betaald, zijn gered. De geschiedenis heeft aangetoond dat, wat voor soort vrede de mens ook heeft bereikt in de wereld, het slechts tijdelijk is. De Bijbel zegt dat individuele mannen en vrouwen zonder twijfel kunnen weten dat ze gered zijn en verbonden zijn met de hemel, en daarom hebben ze absolute en permanente vrede ongeacht

wat er in de wereld gaande is, door op Jezus Christus te vertrouwen en Zijn dood aan het kruis voor hun eeuwige redding.

“Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden”.

Heeft u dat al gedaan? Zo niet, waarom niet nu?

Verklaring van de getallen:

Ad.1)-Niet van toepassing.

Ad.2)-Rom.16:25; Ef.3:3; Kol.1:26.

“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

“Ef.3:3: Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

“Kol.1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

Ad.3)-Rom.1:16; 2:16; 16:25; 2Tim.2:8.

“Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

“Rom.2:16: In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.

“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie;

Ad.4)-Rom.7:4; 1Kor.10:16; 13:27; Ef.4:12.

“Rom.7:4: Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.

“1Kor.10:16: De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?

“1Kor.12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

“Ef.4:12: Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus;

Ad.5)-Waarschijnlijk gaan hierdoor meer mensen weg dan door het prediken over zondig gedrag.

Ad.6)-Als u hierover meer wilt weten lees dan het artikel: “Als wij onze zonden belijden” en “Belijdenis van zonden door Ken Lawson” op deze site aanwezig.

Ad.7)-Het gered zijn plaatst iemand in het lichaam van Christus, maar dat betekent niet dat die iemand geschikt is om dienst te doen voor God.

Ad.8)-De nieuwe Pinksterbeweging onderwijzen een leer genaamd: “een tweede werk van genade”, oftewel “de doop van de Heilige Geest”, ze beweren dat dit een eenmalige gebeurtenis is die de gelovige in staat stelt om boven de zonde uit te stijgen. Dat is waar voor de koninkrijks gelovigen maar niet waar voor de leden van het lichaam van Christus in de bedeling der genade.

Ad.9)-Ef.5:17-18.

“Ef.5:17-18: 17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;

Ad.10)-1Kor.7:1-2.

“1Kor.7:1-2: 1 Aangaande nu de dingen, waarvan gij mij geschreven hebt: het is een mens goed geen vrouw aan te raken. 2 Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben.

Ad.11)-2Kor.6:14-18.

“2Kor.6:14-18: 14Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige?

16 Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods;elijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.

17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.

18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Ad.12)-2Tim.2:15.

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Ad.13)-1Tim.1:16.

“1Tim.1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.

Ad.14)-Hand.9:5-6.

*“Hand.9:5-6: 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.
6 En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.*

Ad.15)-Gal.1:11-12.

*“Gal.1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.
12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.*

Ad.16)-ibid, # 12.

Ad.17)-1Kor.2:13; 6:19.

“1Kor.2:13: Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

“1Kor.6:19: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Ad.18)-2Kor.1:24; Ef.4:11-12.

“2Kor.1:24: Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.

“Ef.4:11-12: 11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;

12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwning des lichaams van Christus;

Ad.19)-Fil.2:12.

“Fil.2:12: Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven;

Ad.20)-Rom.14:10-12; 2Kor.5:10-11.

“Rom.14:10-12: 10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

11 Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden.

12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven.

Ad.21)-Ef.4:30.; 1Thess.5:19.

“Ef.4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

“1Thess.5:19: Blust den Geest niet uit.

Ad.22)-Dit omvat zowel de wereldse als de religieuze werelden.