

FABELS BETREFFENDE DE GEBOORTE VAN JEZUS

www.graceambassadors.com

In de maand december zijn er huizen, over de gehele wereld, waar beeldjes en foto's aanwezig zijn van wat zij denken dat het de meest geprezen gebeurtenis van het jaar is.

Echter veel van de glorie en drama, dat deel is geworden van het geboorte tafereel, is volgens de Bijbel niet werkelijk gebeurd. Het zijn mythen en fabels. Zie 2Tim.4:3-4:

“2Tim.4:3-4: 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Gebruik dit jaar de gelegenheid om, familie en vrienden, te leiden van de fabel van de glorie van de wieg naar de glorieuze waarheid van het kruis.

“Gal.6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

1)-Christus is niet in het jaar 0 geboren.

Er is geen jaar 0 geweest. En de manier waarop onze moderne kalender is samengesteld is de datering van de geboorte van Jezus bepaald op 3 tot 4 voor Christus.

2)-Christus is niet geboren op 25 december.

Het is vanuit de bijbel gemakkelijk na te gaan dat 25 december niet de geboorte datum van Jezus is. Het is waarschijnlijker dat het in de herfst was daar de Bijbel zegt dat dat de tijd was dat de herders hun schapen in het veld lieten gaan om te grazen. Dit ligt eveneens in lijn met de chronologie in de Bijbel met betrekking tot de zwangerschap van Elisabeth en Maria.

3)-Maria reed niet op een ezel Bethlehem binnen.

Schilderingen van de geboorte laten Maria zien rijdende op een ezel terwijl Jozef hen begeleid. Dat is speculatie want nergens wordt, in de verslagen in de Bijbel, genoemd hoe zij reisden.

4)-Maria is niet bevallen op dezelfde dag dat ze arriveerden.

“Lukas 2:6: En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.

Maria baarde dus “als zij daar waren”. Het idee dat ze de stad binnen reden en dat ze diezelfde nacht baarde is een denkbeeldige toevoeging en wordt zonder twijfel gebruikt voor een dramatisch effect.

5)-Jozef sprak nimmer met de herbergier.

In veeler uitleg, over de nacht van de geboorte, ging Jozef van hotel naar hotel om de herbergier te vragen voor een kamer. In de Bijbel is hierover echter niets te vinden.

6)-Er was geen stal.

De Bijbel zegt dat Jezus in een kribbe werd gelegd, een stal wordt nergens genoemd. De moderne uitbeelding van een houten stal is uit de duim gezogen. Jozef en Maria waren in de

stad Bethlehem en de historici hebben ontdekt dat stallen ingebouwd waren in de huizen zoals de moderne huizen een veranda of garage hebben.

7)-**Er was geen stralenkrans rond zijn hoofd.**

De stralenkransen die veelvuldig worden gezien in geboorte taferelen zijn overblijfselen van historische schilderijen. Deze zonnescijven worden nergens beschreven als deel van de geboorte van Jezus, de geboorte van Jezus wordt beschreven als een normale geboorte.

8)-**Er was geen tromgeroffel.**

Weer een andere denkbeeldige toevoeging ontstaan door kerstgezangen.

9)-**De engelen zongen niet.**

Lukas 2:13 geeft aan dat de hemelse heirlegers **zeiden**: “En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en **zeggende**: 14 Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ook wordt er geen “halleluja” koor genoemd. Het koor van Händel zijn “Messias” citeert uit het boek Openbaring en niet de beschouwingen van Mattheüs en Lukas. Het idee van het zingen van de engelen komt van speculatieve kerstgezangen die eerst in de afgelopen eeuwen zijn geschreven.

10)-**Er kwam geen vrede op aarde bij de geboorte van Jezus.**

Een blik in Matth.2:16 zou genoeg bewijs moeten zijn dat er geen vrede is gekomen want Herodes voerde oorlog tegen onschuldige baby's teneinde te voorkomen dat de baby koning zou worden. Later in zijn bediening zegt Jezus: “*Lukas 12:51: Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid*”.

11)-**Er was geen sneeuw in het veld.**

Als dat wel zo was geweest dan zouden de herders niet hun schapen hebben laten grazen in de weiden. “*Lukas 2:8: En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde*”.

12)-**Het was geen stille nacht.**

Tegengesteld aan beelden waar de herders rustig knielden en de liederen die zeggen dat alles rustig was in de nacht van zijn geboorte, was het eerder andersom. Er was rumoer vanwege de herders (Lukas 2:17-18). Het was alles behalve een stille nacht. Er is ook geen reden om te denken dat Jezus niet zou huilen.

13)-**Er waren geen drie koningen die Jezus bezochten.**

Dit idee komt van het lied: “Wij drie koningen”. De Bijbel zegt echter niets over drie koningen die Jezus bezocht zouden hebben. “Wijze mannen” deden dat wel.

14)-**Er waren geen drie wijze mannen.**

Als we het over de wijze mannen hebben dan worden er drie giften in de Bijbel genoemd, er is echter geen enkele indicatie om hoeveel mannen het ging. (Matth.2:1 en 2:11).

15)-**De wijze mannen hebben Jezus niet als baby gezien.**

Mattheüs 2:11 zegt ons dat de wijze mannen arriveerden bij een **huis** om het “kindeke” Jezus te zien. Mattheüs 2:16 geeft aan dat er inmiddels wel twee jaar voorbij kunnen zijn gaan.

16)-De ster was niet astrologisch.

(Astrologie: Leer van de beweerde invloed van hemellichamen op eigenschappen en lot van mensen).

Dat het maanden of jaren heeft geduurd om het huis van Jezus te vinden geeft aan dat de ster die hen geleidde niet astrologisch kon zijn. Mattheüs 2:9 zegt dat de ster “ging” en “stond”. Dat is een vreemde beschrijving als de ster aan de hemel stond. Eveneens verdwijnt en verschijnt de ster weer. Waarschijnlijk was het een engel die hen geleidde omdat naar engelen wordt verwezen als sterren in de Bijbel. (Op.1:20).

17)-Maria en Jozef waren niet alleen.

Maria en Jozef gingen naar Bethlehem omdat het de stad was van het huis van David om ingeschreven te worden. Ongetwijfeld waren er nog andere mensen (familie en vrienden) die daar eveneens waren om ingeschreven te worden. Er is geen enkele reden waarom ze alleen zouden zijn. Het feit dat er geen plaats was in de herberg betekende niet dat ze op straat werden gezet maar betekent dat alle kamers van de herberg bezet waren met mensen, misschien zelfs mensen die ze kenden.

18)-De geboorte van Jezus was niet wonderbaarlijk.

De geboorte van Jezus was waarschijnlijk heel gewoon en normaal. Het was de maagdelijke conceptie die wonderbaarlijk was.

19)-De geboorte van Jezus is niet het evangelie.

De geboorte van Jezus wordt gevonden in twee van de vier boeken die gewoonlijk door de mensen de vier Evangelieën worden genoemd. Echter is het niet het evangelie van Christus hetwelks is de kracht Gods tot zaligheid. Dat evangelie wordt gevonden in de brieven van de apostel Paulus in 1Kor.15:1-4 en daar wordt de geboorte van Christus niet genoemd.

20)-De geboorte van Christus is niet de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis.

Als Jezus alleen was geboren dan zouden we allen nog in onze zonden zijn. Het is zijn dood en opstanding dat het evangelie is dat de kracht van God is om te redden. Er is geen kracht in de kribbe om te redden.

21)-Jezus heeft ons niet gezegd om zijn geboortedag te vieren.

De Bijbel geeft ons niet de opdracht om de geboortedag van Jezus te vieren. De discipelen vierden zijn geboortedag niet. Paulus zegt ons dat we moeten roemen in het kruis van Christus (Gal.6:14). Echter vertelt de Bijbel ons ook dat we moeten roemen in zijn dood en opstanding. De Bijbel zegt ons dat we dat moeten doen en Christenen hebben dat eeuwenlang gedaan.

22)-Christus is niet gegenereerd in de kribbe.

Het meest onbegrepen deel van de geboorte is dat Jezus niet is gegenereerd in de kribbe. In wezen geven Hand.13:33 en Psalm 2:7 aan dat Christus werd gegenereerd ten tijde van zijn opstanding. Jezus werd geboren en stierf, maar het was de opstanding dat een gebeurtenis was dat niemand anders kon doen. Er zijn velen die voor anderen zijn gestorven, maar Jezus was de eniggeboren Zoon die stierf voor onze zonden. De eerste en enige mens die zelf opstond uit de dood om nooit meer te sterven.

23)-Het vieren van zijn verjaardag is niet de manier waarop wij God verheerlijken.

Paulus zegt dat we alleen moeten roemen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. (Gal.6:14). Het benadrukken van zijn geboorte verbergt de heerlijkheid van het kruis en vraagt ontorechte aandacht voor een gebeurtenis onder de wet dat niet de kracht heeft om ook

maar iemand te redden maar veeleer verwarring veroorzaakt omdat Mattheüs tot en met Johannes Oud Testamentisch in de leer zijn; bovendien is de dag omgeven door fabels en Rooms Katholieke tradities.

Belangrijker dan het feit dat Maria een baby baarde is het feit dat God zich openbaarde in het vlees, en zonder dat kon zijn dood niet aan het kruis betalen voor onze zonden:

“Joh.1:14: En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond,.....”.

Er is geen wieg, geen gehuil van een baby, niet gewikkeld in kleren, ook geen slaapliedjes, in Joh.1:14. Daar is alleen de God van het universum die een mantel van humaniteit aandoet om voor onze zonden te sterven om daarna op te staan voor onze rechtvaardigmaking (Rom.4:25).

Roemen in het kruis volgens de verborgenheid van Christus is het belangrijkste middel om vandaag de dag vrede te geven aan de mensen die op aarde leven (Rom.5:1).

Terwijl er velen zijn die zich focussen op de baby Jezus in de wieg, gebruik dan dit jaar deze feiten om de mensen te wijzen op het evangelie, het prediken van het kruis.

“Ef.3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus