

BEN JIJ OOK BANG

Vaandels/vlaggen om te tonen

Door: Pastor Cornelius R. Stam

Als er één ding is dat God Zijn volk wil laten doen te midden van de toenemende afvalligheid van onze tijd, dan is het om kleur te bekennen. Als de vijand binnenkomt als een vloed, zijn zelfs Bijbelgelovige Christenen geneigd een vaandel te verbergen die ze zouden moeten ontvouwen en moedig tonen. Dat vaandel is Christus. Veel gelovigen zijn angstig om voor Hem op te komen omdat Zijn naam steeds meer veracht wordt!

Maar zoals in elke oorlog van welke omvang dan ook, worden vele en uiteenlopende vaandels ten strijde gevoerd, dit is ook zo in het Christelijke conflict; want de Bijbel, godvrezend leven, trouwe kameraden, enz., zijn allemaal vaandels waarvoor we moeten staan, vaandels die we moeten tonen.

Eén zo'n vaandel is fundamentalisme, een slogan, een strijdkreet, die veel gelovigen opzij zetten en wegstoppen op het moment dat ze het moedig zouden moeten tonen en er mee zwaaien. Sommigen, die de geestelijke achteruitgang onder fundamentalisten erkennen, geven er de voorkeur aan eenvoudig gelovigen of Christenen te worden genoemd. We kunnen dit standpunt waarderen, maar hebben niet het gevoel dat dat de juiste houding is in deze tijd van geestelijke crisis.

In een tijd waarin de fundamenten van het Christelijk geloof als nooit tevoren worden bedreigd, kunnen we veel doen om te laten zien dat we voor deze basis - leringen staan door ons er openlijk mee te identificeren door onszelf fundamentalisten te noemen. Het snelle tempo waarmee de afval om ons heen toeneemt, maakt het des te dringender dat we dit vaandel vertonen. Wij geloven dat er sterke schriftuurlijke ondersteuning is voor deze opvatting, bijvoorbeeld in Handelingen 23:6, waar we lezen dat Paulus zichzelf een Farizeeër noemde om te laten zien dat hij voor de fundamentele Bijbelse leer stond en tegen degenen was die het ontkenden.

Bijbelgelovige Christen: beken je kleuren!