

HET KATHOLICISME

Vraag: "Is het Katholicisme een valse religie? Zijn Katholieken gered?"

Antwoord: Het grootste probleem van de Rooms-Katholieke Kerk is haar geloof, namelijk dat het geloof in Christus alleen niet voldoende is om gered te worden.

De Bijbel vertelt ons duidelijk en consequent dat verlossing wordt verleend aan alle mensen die Jezus Christus als hun Redder aanvaarden, als een geschenk uit genade door het geloof. Zie Efeziërs 2:8-9.

*"Efeziërs 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 **Niet uit de werken**, opdat niemand roeme.*

*Gal. 1:6-12: 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, **die zij vervloekt**. 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, **die zij vervloekt**. 10 Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij (Paulus) verkondigd is, NIET is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.*

De Rooms-katholieke Kerk wijst het voorgaande af.

De officiële positie van de Rooms-katholieke Kerk is dat een mens:

--in Jezus Christus moet geloven EN:

--gedoopt moet zijn EN:

--de Eucharistie en andere sacramenten moet ontvangen EN:

--de voorschriften van de Rooms-katholieke Kerk moet gehoorzamen EN:

--goede daden moet verrichten EN:

--niet mag sterven met een dodelijke zonde EN:

--enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

De Katholieke afwijkingen van de Bijbel op het gebied van deze cruciale onderwerpen betekent inderdaad dat het Katholicisme een valse religie is. Als iemand gelooft wat de Katholieke Kerk officieel onderwijst, dan zal hij of zij niet gered worden.

Let op:

Elke bewering die stelt dat daden of rituelen aan het geloof moeten worden toegevoegd om verlossing te bewerkstelligen, staat gelijk aan de bewering dat de dood van Jezus Christus niet voldoende was om onze verlossing volledig af te kopen.

--"2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

--"1 Kor. 15:1-5: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.

--"Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Het gaat om de zonden van “verleden” – “heden” – en “toekomstige”.

Hoewel onze redding door middel van geloof de meest cruciale zaak is, bestaan er nog vele andere verschillen en tegenstrijdigheden wanneer we het Rooms-katholicisme met het Woord van God vergelijken. De Rooms-katholieke Kerk onderwijst vele doctrines (= leerstellingen) die in strijd zijn met de leer van de Bijbel, waaronder:

--de apostolische opvolging,

--het aanbidden van heiligen en van Maria, De Bijbel zegt echter in 1 Timotheüs 2:5-6: 5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 6 Die Zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd.

--De paus / het pausdom,

--de kinderdoop, transsubstantiatie leer,

--aflaten,

--het systeem van de sacramenten en het vagevuur.

Hoewel Katholieken beweren dat de Bijbel deze ideeën ondersteunt, heeft geen enkele van deze doctrines (= leerstellingen) een solide fundering in de duidelijke leer van de Schrift. Deze ideeën zijn op Katholieke **tradities** gebaseerd, niet op het Woord van God. Ze zijn allemaal duidelijk in strijd met de Bijbelse principes.

De vraag “Zijn Katholieken gered?” is veel moeilijker te beantwoorden. Het is onmogelijk om een uitspraak te doen over de verlossing van enig individu binnen het Christendom. Niet ALLE Baptisten zijn gered. Niet ALLE Presbyterianen zijn gered. Niet ALLE Lutheranen zijn gered. De verlossing wordt alleen bepaald door een persoonlijk (= individueel) geloof in Jezus Christus, niet door titels of een identificatie met een kerkgenootschap. Ondanks de onbibbelse leer en gewoonten van de Rooms-katholieke Kerk zijn er ook oprechte gelovigen die Rooms-katholieke kerken bezoeken.

Er zijn veel Rooms-katholieken die oprecht alleen op Jezus Christus vertrouwen voor hun verlossing. Maar deze Katholieke Christenen zijn gelovigen **ondanks** de zaken die de Katholieke Kerk hen onderwijst, niet **dankzij** de zaken die de Katholieke Kerk hen onderwijst. In verschillende mate onderwijst de Katholieke Kerk haar volgelingen uit de Bijbel en wijst zij mensen op Jezus Christus als hun Redder. Als gevolg hiervan worden mensen in Katholieke kerken soms gered.

Gods Woord is altijd vruchtbaar, ongeacht waar het wordt verkondigd (Jesaja 55:11). Katholieke Christenen blijven in de Katholieke Kerk omdat zij onwetend zijn over de werkelijke leer van de

Katholieke Kerk, omdat zij onder druk staan van familietradities of andere mensen of omdat zij ernaar verlangen om andere Katholieken voor Christus te winnen.

Tegelijkertijd leidt de Katholieke Kerk veel mensen weg van een oprechte geloofsrelatie met Christus. De onbijbelse geloofsovertuigingen en praktijken van de Rooms-katholieke Kerk hebben de vijanden van Christus vaak een gelegenheid tot godslastering gegeven.

De Rooms-katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld. Het is geen kerk die gebaseerd is op de leer van de Apostel Paulus. Hoewel de woorden van Jezus in Markus 7:9 tot de Farizeeën gericht waren, beschrijven zij feitelijk ook de Rooms-katholieke Kerk:

“En Hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods gebod wel te niet, opdat gij uw inzettingen (= tradities) zoudt onderhouden.