

HULP, LEIDERS, VROUWEN. (Door: Mike McGlathery).

HULP door ouderlingen, opzieners, dienaars, rentmeesters, bestuurders. Mannelijke ontvangers van de nieuw geïnspireerde Schrift: 1 Kor.13:11, 14:34-40.

Als we deze gedeelten in de Schrift doornemen, zoeken we naar 3 dingen:

- Ten eerste, hulp van de kerken van het lichaam van Christus, aan de kerk van God in Jeruzalem,
- Ten tweede, leiderschap en openbaring in de vroege kerken van het lichaam van Christus,
- Ten derde kunnen we Paulus zijn uitspraken over vrouwen in de vroege kerkbijeenkomsten begrijpen.

Als we verwijzen naar het leiderschap binnen de kerken van het lichaam van Christus, moeten we onze geest ontdoen van vooropgezette ideeën die we misschien hebben van tradities of van het horen van dingen die een onschriftuurlijke indruk achterlieten. We moeten ook vaststellen welke verzen eigenlijk spreken over leiderschap, en niet over dienen, en niet alleen over een positie of ambt. Later in deze studie komen we meer te weten over Bijbels kerkleiderschap. Hier willen we alleen de drie belangrijkste bronnen van informatie over het leiderschap in de brieven van Paulus identificeren:

Filippenzen 3:17, 1 Thessalonicenzen 1:7 en 1 Thessalonicenzen 5:12-13.

“Fil. 3:17: Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

“1 Thess. 1:7: Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonie en Achaje.

“1 Thess. 5:12-13: 12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;

13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.

1 Timotheüs 5:17-22.

“1 Tim. 5:17: Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer.

“1 Tim. 5:18: Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.

“1 Tim. 5:22: Leg niemand haastelijk de handen op, en heb geen gemeenschap aan anderer zonden; bewaar uzelf rein.

Laten we nu beginnen met de informatie die Paulus heeft gegeven over de hulp van de vroege Kerk van Christus aan de kerk van God in Jeruzalem.

HULP (11 gebeurtenissen waarnaar in volgorde wordt verwezen):

Handelingen 11:27-30, 12:25, het lichaam van Christus' eerste actie, vastbesloten om hulp naar Jeruzalem te sturen.

Handelingen 14:21-23, "hen bevelen tot het aanstellen van oudsten in elke kerk." (Handelingen 14:23).

Galaten 2:9-10, "WIJ BEHOREN de armen te gedenken". (Galaten 2:10).

1 Thessalonicenzen 5:14, "ONDERSTEUNT de zwakken".

1 Korinthiërs 16:1-4, 13-18,

"gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatie verordend heb, doet ook gij alzo". (1 Kor. 16:1).

"om uw gave naar Jeruzalem over te dragen". (1Kor. 16:3).

"Dat gij ook u aan de zodanigen onderwerpt..." (1 Kor.16:16). (zij die zich wijden aan het dienen van de arme heiligen in de kerk van God in Jeruzalem).

2 Korinthiërs 8:4, 9:1, 10, 12, 13, (8:1 tot 9:15),

(2 Kor. 8:4). *"dezer bediening, die voor de heiligen geschiedt".*

(2 Kor. 9:1) *"de bediening, die voor de heiligen geschiedt".*

(2 Kor. 9:12) *"de bediening van dezen dienst vervult.....het gebrek der heiligen".*

(2 Kor. 9:13) *"aan hen en aan allen".*

"Rom. 12:13: Deelt mede tot de behoeften der heiligen.....".

Romeinen 15:25-27.

(Rom. 15:25) *"dienende de heiligen".*

(Rom. 15:26) *"een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn.*

(Rom. 15:27) *"ook zijn zij hun schuldenaars".*

(Rom. 15:27) *"zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen".*

Handelingen 20:17,28,33-35.

(Hand. 20:28) *".....over dewelke u de Heilige Geest tot opziensers gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden (= voeden)".*

(Hand. 20:35) *"dat men, alzo arbeidende, de zwakken moet opnemen,....".*

1 Timotheüs 2:8 tot en met 3:16

(1 Tim. 3:1) *"....een treffelijk werk".*

(1 Tim. 3:5) *".....voor de Gemeente Gods zorg dragen".*

(1 Tim. 3:15) *"opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren.....".*

Titus 1:5 en 7

(Titus 1:5) *“opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en.....ouderlingen stellen,*

(Titus 1:7) *“als een huisverzorger Gods”.*

Voorbeeldverzen voor oriëntatie:

“Rom. 15:25-26: 25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen.

26 Want het heeft dien van Macedonie en Achaje goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn.

“1 Kor. 16:3: En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven, zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen.

We zullen zien dat dit een vroege verwijzing is naar 'ouderlingen' voordat ze als zodanig werden genoemd.

Hier in Handelingen 20:28 spreekt Paulus tot degenen die als oudsten van de gemeente van het lichaam van Christus in Efeze zijn genoemd.

“Hand. 20:28: Zo hebt dan acht op uzelf, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

“Hand. 20:35: Ik heb u in alles getoond, dat men, alzo arbeidende, de zwakken moet opnemen, en gedenken aan de woorden van den Heere Jezus, dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.

De Apostel Paulus schreef dit aan de geredde gelovigen in Korinthe.

2 Kor. 9:9-10 en 12-13:

9 Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid.

10 Doch Die het zaad den zaaier verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw gezaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid;

12 Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God;

13 Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen;

“1 Kor. 16:15-16: 15 En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanus, dat het is de eersteling van Achaje, en dat zij zichzelf den heiligen ten dienst hebben geschikt;

16 Dat gij ook u aan de zodanigen onderwerpt, en aan een iegelijk, die medewerkt en werkt.

In het begin hulp van Antiochië, in Syrië, naar Jeruzalem:

“Hand. 11:27-30: 27 En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochie.

Die profeten waren profetie-profeten, GEEN profeten van het lichaam van Christus.

28 En een uit hen, met name Agabus, stond op, en gaf te kennen door den Geest, dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld; dewelke ook gekomen is onder den keizer Claudius.

29 En naardat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen, die in Judea woonden.

30 Hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen, door de hand van Barnabas en Saulus.

Die OUDERLINGEN waren de oudsten van Israël in de kerk van God in Jeruzalem, NIET de oudsten van Christus in de kerken van de Heidenen.

“Hand. 12:25: Barnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem, als zij den dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Markus.

Hulp van Galatië naar Jeruzalem:

“Hand. 14:21-23: 21 En als zij derzelve stad (Derbe) het Evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystre (alwaar Paulus werd gestenigd), en Ikonium, en Antiochie;

22 Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.

23 En als zij in elke Gemeente, met opsteken der handen, ouderlingen verkoren hadden (Hand. 20:17), gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere, in Welken zij geloofd hadden.

“Gal. 2:9-10: 9 En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;

10 Alleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken; hetwelk zelf ik ook benaerstigd heb te doen.

"DE ARMEN" in Galaten 2:10 zijn HUN ARMEN, de armen in de kerk van God daar in Jeruzalem.

4e - Hulp van Thessaloniki, Macedonië naar Jeruzalem:

“1 Thess. 5:14: En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. (1 Kor. 8:11).

Zwakke broeders waren: "evangelie van God", of "kerk van God" - gelovigen die verloren konden gaan als ze niet tot het einde toe volhardden, vergaderden met de gelovigen van het "lichaam van Christus". (Romeinen 14:15, 1 Korinthiërs 8:11).

5e - Hulp van Korinthe Achaia aan Jeruzalem:

“1 Kor. 16:1: Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatie verordend heb,.....”.

(Handelingen 14:23 en Galaten 2:10)

....doet ook gij alzo.

"1 Kor. 16:2-3: 2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelve weg (sparen), vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.

3 En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven, zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen.

"DIE GIJ ZULT BEKWAAM ACHTEN" is een vroege verwijzing naar OUDERLINGEN, voordat ze als oudsten werden genoemd. Hen zal ik zenden om uw vrijgevigheid naar JERUZALEM te brengen.

"1 Kor. 16:4: En indien het der moeite waardig mocht zijn, dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen.

"1 Kor. 16:13: Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.

("gedraag je als mannen" = laat de uiteindelijke beoordeling van je zijn dat je "MANNELIJK, VOLWASSEN" handelt.)

"1 Kor. 16:14-18: 14 Dat al uw dingen in de liefde geschieden.

15 En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanus, dat het is de eersteling van Achaja, en dat zij zichzelve den heiligen ten dienst hebben geschikt;

Waar zijn de heiligen die de kerken van Paulus en het lichaam van Christus dienen? JERUZALEM.

16 Dat gij ook u aan de zodanigen onderwerpt, en aan een iegelijk, die medewerkt en arbeidt.

(De verzen 15-18 moedigen niet alleen aan om de kudde in Jeruzalem te weiden, maar ze leren die gelovigen ook om deel te nemen aan het geven van hulp aan heiligen in Jeruzalem).

17 En ik verblijde mij over de aankomst van Stefanus, en Fortunatus, en Achaikus, want dezen hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak;

18 Want zij hebben mijn geest verkwikt, en ook den uwen. Erkent dan de zodanigen.

Dat was GEEN kerkelijk leiderschap. Het was het leiden van een bediening, de bediening van het financieel helpen van de kerk van God in Jeruzalem.

6^e--Hulp van Korinthe Achaia aan Jeruzalem:

"2 Kor. 8:1: Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de Gemeenten van Macedonie gegeven is.

(Filippi en Thessaloniki [1 Thessalonicenzen 5:14])

"2 Kor. 8:2-5: 2 Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap, en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot den rijkdom hunner goeddadigheid.

3 Want zij zijn naar vermogen (ik betuig het), ja, boven vermogen gewillig geweest;

4 Ons met vele vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap dezer bediening, die voor de heiligen geschiedt.

Gemeenschap is een tweerichtingsverkeer. Hier is gemeenschap een partner zijn in het geven aan de kerk van God in Jeruzalem.

5 En zij deden niet alleen, gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan den Heere en daarna aan ons, door den wil van God.

“2 Kor. 8:16-23: 16 Doch Gode zij dank, Die dezelfde naarstigheit voor u in het hart van Titus gegeven heeft;

17 Dat hij de vermaning heeft aangenomen, en zeer naarstig zijnde, gewillig tot u gereisd is.

18 En wij hebben ook met hem gezonden den broeder, die lof heeft in het Evangelie door al de Gemeenten;

19 En dat niet alleen, maar hij is ook van de Gemeenten verkoren, om met ons te reizen met deze gave, die van ons bediend wordt tot de heerlijkheid des Heeren Zelfen, en de volvaardigheid uws gemoeds;

20 Dit verhoedende, dat ons niemand moge lasteren in dezen overvloed, die van ons wordt bediend;

21 Als die bezorgen, hetgeen eerlijk is, niet alleen voor den Heere, maar ook voor de mensen.

22 Wij hebben ook met hen gezonden onzen broeder, welken wij in vele dingen dikmaals beproefd hebben, dat hij naarstig is; en nu veel naarstiger, door het groot vertrouwen, dat hij heeft tot ulieden.

23 Hetzij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u; hetzij onze broeders, zij zijn afgezanten der Gemeenten, en een eer van Christus.

“2 Kor. 9:1: Want van de bediening, die voor de heiligen geschiedt, is mij onnodig aan u te schrijven.

“2 Kor. 9:6-9: 6 En dit zeg ik: Die spaarzaamlijk zaait, zal ook spaarzaamlijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien.

7 Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief.

8 En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.

9 Gelijk er geschreven is: Hij heeft gestrooid, hij heeft den armen gegeven; Zijn gerechtigheid blijft in der eeuwigheid.

De nu volgende 2 verzen uit het Oude Testament verwijzen naar Israëls “armen” die door de Heer werden geholpen.

“Psalm 112:9: Hij strooit uit, hij geeft den nooddriftige; zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid; zijn hoorn zal verhoogd worden in eer.

“Psalm 12:5: Om de verwoesting der ellendigen, om het kermen der nooddriftigen, zal Ik nu opstaan, zegt de Heere; Ik zal in behoudenis zetten, dien hij aanblaast.

Niets in Psalm 112:9 of Psalm 12:5 wijst op de verborgenheid die Christus aan Paulus openbaarde.

“2 Kor. 9:10 en 12-13: 10 Doch Die het zaad den zaaiër verleent, Die verlene ook brood tot spijze, en vermenigvuldige uw gezaaisel, en vermeerdere de vruchten uwer gerechtigheid;

12 Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God;

13 Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen;

7e - Hulp van Rome naar Jeruzalem

“Rom. 12:13: Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.

8e - Hulp van Griekenland naar Jeruzalem: (Handelingen 20:2-3).

“Rom. 15:25-26: 25 Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen.

26 Want het heeft dien van Macedonie en Achaje goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn.

Paulus vertelt wat er in het verleden is gebeurd, niet noodzakelijk op die huidige reis. Paulus verwijst naar zijn bezoeken in Handelingen 16,17 en 18. In Thessaloniki, Macedonië (1 Thessalonicenzen 5:14),

“1 Thess. 5:14: En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.

In Korinthe Achaje (1 Korinthiërs 16:1- 3 en 2 Korinthiërs 8:4)

“1 Kor. 16:1-3: 1 Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatie verordend heb, doet ook gij alzo.

2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelve weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.

3 En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven, zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen.

“2 Kor. 8:4: Ons met vele vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap dezer bediening, die voor de heiligen geschiedt.

“Rom. 15:27: Want het heeft hun zo goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; want indien de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen.

Want als de Heidenen deel hebben gekregen aan HUN GEESTELIJKE DINGEN, is het ook hun (de Heidenen) plicht om hen in vleselijke dingen te BEDIENEN.

9e - Hulp van Efeze, in Milete in Azië van Turkije naar Jeruzalem:

“Hand. 20:17: Maar hij zond van Milete naar Efeze, en hij ontbood de ouderlingen der Gemeente.

Hier zien we waarom ze tot ouderlingen waren aangesteld. Dit is de enige plaats in de Schrift die vertelt wat het doel is van OUDERLINGEN in een bedeling van het evangelie van Christus, zoals in 2 Korinthiërs 9:13. Er is geen andere plaats in de Bijbel die een ander doel van de ouderlingen vertelt, zoals het leiden van de kerken van het lichaam van Christus. Hier in Handelingen 20:28 spreekt Paulus tot degenen die als oudsten van de kerk van het lichaam van Christus in Efeze worden genoemd.

“Hand. 20:28: Zo hebt dan acht op uzelf, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opziens gesteld heeft,.....”.

"gesteld HEEFT" is VERLEDEN TIJD, net zoals "HEEFT verkregen" aan het einde van het vers.

...om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

Hier zien we dat de OUDERLINGEN in vers 17 de OPZIENERS zijn in vers 28. Ze hebben allemaal hetzelfde woord en dezelfde functie.

“Hand. 20:33-34: 33 Ik heb niemand's zilver, of goud, of kleding begeerd.

34 En gijzelve weet, dat deze handen tot mijn nooddrift, en dergenen, die met mij waren, gediend hebben.

Paulus verdiende zijn eigen inkomen als tentenmaker. Ook laat vers 34 zien dat de betekenis van "BEDIENEN", is om te DIENEN.

“Hand. 20:35: Ik heb u in alles getoond, dat men, alzo arbeidende, de zwakken moet opnemen, en gedenken aan de woorden van den Heere Jezus, dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven, dan te ontvangen.

10e - Latere hulp aan Jeruzalem:

1e Timotheüs 2 vers 8, tot en met 1e Timotheüs 3 vers 16 (zie op bladzijde 13).

*“Titus 1:5: Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt **ouderlingen** stellen, gelijk ik u bevolen heb:*

*“Titus 1:7: Want een **opziener** moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker;*

“1 Tim. 2:8-11: 8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.

9 Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelve versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarden, of kostelijke kleding;

10 Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.

11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.

Wat leren? De nieuw geïnspireerde, nieuw geopenbaarde Schrift leren. Het werd alleen geopenbaard aan Paulus, EN aan de profeten van het lichaam van Christus dat mannen waren.

1 Korinthiërs 14:27, 37, "ELKE MAN".

"1 Kor. 14:27-28: En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten meeste drie geschiede, en bij beurte; en dat een het uitlegge.

28 Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijge in de Gemeente; doch dat hij tot zichzelf spreke, en tot God.

In de nu volgende verzen kunnen we zien dat de profeten van het lichaam van Christus in de vroege kerken werden geplaatst om de nieuw geopenbaarde Schrift van God te ontvangen en te erkennen.

"1 Kor. 14:29: En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen.

Spreken? Tot wie spreken? Spreken tot de hele samengekomen kerk. Dus in deze verzen is het tussen de profeten en de hele samengekomen kerk.

"dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen

(welke anderen? De andere PROFETEN).

dat de anderen oordelen.

"1 Kor. 14:30: Doch indien een ander, die er zit, iets geopenbaard is, dat de eerste zwijge.

Een ander? Een andere PROFEET.

dat de eerste zwijge.

"1 Kor. 14:31: Want gij kunt allen (wie zijn GIJ allen?. De profeten van vers 29, dat twee of drie profeten spreken) de één na den ander profeteren, opdat zij allen leren,.....". en allen getroost worden.

Wie zijn ALLEN? GEHEEL de hele kerk.

...opdat zij allen leren en allen getroost worden.

"1 Kor. 14:32-33: 32 En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen.

33 Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.

Merk op dat de context hier de 2 soorten spreken in de kerk zijn: tongen en profetie.

"1 Kor. 14:34-35: 34 Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.

35 En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken.

(DAAROM) ... (1 Timotheüs 2, vers 12).

"1 Tim. 2:12: Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.

Paulus zegt: Vrouwen, de Geest openbaart de nieuwe Schrift niet aan vrouwen, dus u hebt niets te zeggen. Maar de vrouwen zijn niet geminacht. De nieuw geïnspireerde openbaringen werden allemaal gedaan aan de MANNEN en aan PROFETEN van het lichaam van Christus, en aan PAULUS. Wees stil

over de nieuwe openbaringen die Christus aan Paulus gaf, EN aan de profeten van het lichaam van Christus.

“1 Tim. 2:13-15: 13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.

14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.

15 Doch zij zal zalig (= gered) worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.

Van wat gered? Gered van niet leren! Bedenk dat Paulus zojuist in 1 Timotheüs 2, vers 12, had gezegd:

“Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere”.

Bij het baren van kinderen zal zij, die voortgaat in het geloof en naastenliefde en heiligheid, met nuchterheid de volgende generatie, haar kinderen en de jongere vrouwen, onderwijzen. Ze zal worden gered van het niet onderwijzen/leren.

“Titus 2:3-5: De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede;

4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;

5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.

“1 Tim. 3:1: Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk.

Merk op dat er al een ambt van een opziener was. Merk op dat we NERGENS in de Schrift hebben gezien dat opzieners/oudsten de leiders van een kerk zijn. Wat we echter hebben gezien, is een duidelijke roeping voor opzieners/oudsten:

*“Hand. 20:28: Zo hebt dan acht op uzelf, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om **de Gemeente Gods** te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.*

Merk op dat de tekst NIET zegt "de Heilige Geest **maakt** u opzieners". Er staat NIET "de Heilige Geest **zal** uw opzieners maken". Wat de tekst WEL zegt, is "de Heilige Geest **HEEFT** u tot opzieners gesteld". De ouderlingen werden tot opzieners aangesteld toen ze tot ouderlingen werden geordend, in:

“Hand. 14:23: En als zij in elke Gemeente, met opsteken der handen, ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere, in Welken zij geloofd hadden.

Waarom denkt u dat ze "baden met vasten", in plaats van alleen maar te bidden? Ging het niet om voedsel voor de uitgehongerde kerk van God in Jeruzalem? Vasten was gemeenschap in hun nood.

Hoe zit het met al deze verzen die lijken te zeggen dat opzieners/oudsten de door God aangestelde LEIDERS in de kerk zijn? Welnu, als u verantwoordelijk zou zijn om veilig een grote verzameling geld van uw medegelovigen te bezorgen, zou u dan niet de meest betrouwbare mensen uitkiezen die u kon vinden. Dus, Paulus somt een aantal kenmerken op waarnaar moet worden uitgekeken bij het

uitkiezen van degenen om toezicht te houden op het inzamelen, transporteren en bezorgen van HET VOEDSELGELD voor de kudde, de kerk van God, in Jeruzalem. Maar er is geen Schriftplaats waaruit blijkt dat we hen als de leiders van de kerk moeten beschouwen. De naam van hun ambt vertelt wat hun functie was, toezicht houden op het weiden (= voeden) van de kudde in Jeruzalem.

"1 Tim. 3:2-3: 2 Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren;

3 Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig.

Je kunt een hebzuchtig persoon niet belasten met het uitdelen van een groot deel van het geld, gegeven aan het werk van de Heer.

maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig.

"1 Tim. 3:4-5: Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheit;

5 (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?)

Waar dienden zij de kerk van God? In JERUZALEM. Merk op dat het vers NIET zegt:

1 Tim. 3:5: ""(Want als een man NIET weet hoe hij zijn eigen huis moet regeren, hoe zal hij dan ZORGEN VOOR DE KERK, DAT ZIJN LICHAAM IS?)

Paulus zei dat NIET omdat hij dat NIET bedoelde. Nee, de oudsten houden toezicht op het voeden van de kerk van God, wat er over is van de kleine kudde. Wat Paulus zei en bedoelde was dat de opzieners/oudsten zorg droegen voor de kerk van God in Jeruzalem. Dat is hetzelfde wat Paulus de oudsten van de gemeente in Efeze had verteld in Handelingen 20:28.

"Hand. 20:28: Zo hebt dan acht op uzelfen, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

"1 Tim. 3:5: (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?)

"1 Tim. 3:6-7: 6 Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle.

7 En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in smaadheid, en in den strik des duivels.

Ons woord DIAKEN is vertaald van het Griekse woord "diakonos", wat betekent:

"een opdracht doen",

"een bediende",

"een ober",

"een dienaar",

"om in de behoeften van een ander te voorzien".

De diakenen moeten worden gekozen om op de één of andere manier te HELPEN in diezelfde verantwoordelijkheid,

"1 Tim. 3:8: De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijs begeven, geen vuil-gewinzoekers;

Nogmaals, je kunt een hebzuchtig persoon niet belasten met het uitdelen van een groot deel van het geld dat aan het werk van de Heer wordt gegeven.

"1 Tim. 3:9-10: 9 Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten.

10 En dat deze ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn.

Merk op dat ze het ambt "GEBRUIKEN" en niet het ambt "INVULLEN". Het mogen geen slappelingen, geen plichtsverzakers zijn. Ze moesten het ambt van een DIAKEN "GEBRUIKEN". Daarom waren er al die strikte regels om degenen aan te wijzen die de Heer dienaren had GEMAAKT, de DIAKENEN. Een diaken is een dienaar. Een diaken is iemand die in de behoeften van anderen voorziet, in dit geval iemand die voorziet in de details van de behoeften van de kerk van God in Jeruzalem. Diaken zijn is een werk, GEEN werk voor redding, maar om het lichaam van Christus op te bouwen, door de kerk van God in Jeruzalem te dienen.

"1 Tim. 3:11-15: 11 De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles.

12 Dat de diakenen ener vrouwe mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren.

13 Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goeden opgang, en vele vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus.

14 Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen;

*15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren (welk deel?), hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, **een** (KJV vertaling zegt "de" pilaar) pilaar en vastigheid der waarheid.*

Het weglaten van het beschrijvende bijvoeglijk naamwoord "levend", "de kerk van de levende God", is "de kerk van God" (ISRAËL!) **een** (KJV vertaling zegt "de" pilaar) pilaar en vastigheid der waarheid.

Het "huis van God" is als het "fundament van Christus" in die zin dat ze allebei groot genoeg zijn om zowel Gods PROFETISCHE programma als Gods VERBORGENHEID-programma te bevatten.

Er is geen tegenstrijdigheid in 1 Timotheüs 3:15. Paulus zegt tegen Timotheüs hoe te handelen met betrekking tot de kerk van God in Jeruzalem, aan wie zij het geld zullen leveren om die kudde te voeden. Paulus zegt niet dat de KERK VAN GOD alles is wat er is voor het HUIS VAN GOD. Paulus zegt dat DAT DEEL VAN het huis van God, dat Timotheüs zal bezoeken, voor de kerk van God is.

"1 Tim. 3:15:in het huis Gods..... hetwelk is de Gemeente (OF KERK) des levenden Gods,.....".

Afzonderlijk is het lichaam van Christus ook in het huisgezin van God, volgens Efeziërs 2:19.

Tegen de tijd dat Paulus aan Timotheüs schreef in 1 Timotheüs, hadden ze veel samen gereisd, samen gediend, en Timotheüs was toevertrouwd om het evangelie van verlossing aan de Thessalonicenzen te prediken. U vraagt zich misschien af waarom Paulus Timotheüs nu instructies moet geven over hoe "gij

moogt weten *hoe men in het huis Gods moet verkeren* (= zich gedragen)" Paulus deed iets soortgelijks in Korinthe. Dus dat zou kunnen verduidelijken wat hij hier zegt. Kijk terug in:

"1 Kor. 16:1-4: 1 Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatie verordend heb, doet ook gij alzo.

2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.

3 En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven, zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen.

4 En indien het der moeite waardig mocht zijn, dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen.

Paulus zegt dat de oudsten als opzieners zijn belast met het verzamelen, dragen en bezorgen van het geld voor de arme heiligen in Jeruzalem totdat die situatie is opgelost. En dat als het lukt dat Paulus ook gaat, Paulus de leiding heeft en zij met hem meegaan. Op dezelfde manier vertelt Paulus Titus op Kreta hoe hij zich moet gedragen wanneer hij de ouderlingen/opzieners van Kreta leidt om de hulp van Kreta aan de kerk van God in Jeruzalem te leveren.

Zo moest Timotheüs zich gedragen in de kerk van God, als een dienaar van hun voeding.

"1 Tim. 3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

+++++

LEIDERSCHAP IN DE KERKEN VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS

Voordat we sluiten, net zoals toen we begonnen, moet ik duidelijk maken dat de Bijbel het heeft over LEIDERS binnen de kerken die het lichaam van Christus zijn. Zoals ik eerder zei, zullen we nu kijken naar de zelf verklarende verzen over het kennen, waarderen en volgen van de leiders in de kerken van het lichaam van Christus.

"Fil. 3:17: Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

"1 Thess. 1:5-13: 5 Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.

6 En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;

7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonie en Achaje.

8 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken.

9 Want zijzelf verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen;

10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

“1 Thess. 5:12-13: 12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;

13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.

Maar er staat niets in de Bijbel over de gewoonte van het Romeinse Rijk om een HIRARCHIE VAN CONTROLE te hebben in elke kerk, die is veranderd in de opziensers/oudsten/diakenen in denominatie-religie. In het lichaam van Christus waren de opziensers, ouderlingen en diakenen slechts een eenmalige voorziening voor de eenmalige behoefte van de kerk in Jeruzalem aan geld voor voedsel om in leven te blijven nadat het afvallige Israël was gevallen in Handelingen 7:51-59. Een dergelijke behoefte of aanbod is er vandaag de dag niet, en dat is er ook al eeuwen niet meer.

EINDE VAN DEEL 3 van 3.