

## Het klopte niet!

Door: Pastor Ricky Kurth

In Daniël 9:25 werd de profeet Daniël verteld dat vanaf het uitgaan van het gebod om Jeruzalem te herstellen, "tot de Messias", 69 weken van jaren zou zijn (vgl. Gen. 29:27; Lev. 25:8). Eerlijk gezegd verbijsterde deze zeer specifieke profetie Bijbelonderzoekers vele jaren, want de voorspelde tijd van 483 jaar (69×7) "tot de Messias" kwam niet overeen met de tijd van de Heer Jezus Christus.

Genoemde teksten:

*Daniël 9:25: Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.*

Vergelijk met:

*“Gen. 29:27: Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere zeven jaren bij mij dienen zult.*

*“Lev. 25:8: Gij zult u ook tellen **zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.***

=====

Dan, in zijn boek: "De komende Prins", realiseerde een Bijbelleraar, genaamd Sir Robert Anderson, zich dat het probleem lag in de verschillende manieren waarop Joden en Heidenen de tijd markeren. We nummeren onze jaren met behulp van een zonnekalender waarin elk jaar 365 1/4 dagen heeft, maar de Joden gebruikten een maankalender van 360 dagen, waarbij elk jaar bestond uit 12 maanden van elk 30 dagen.

Het bewijs hiervan is te vinden in Genesis 7:11, waar we lezen dat de zondvloed begon "in de tweede maand, de zeventiende dag van de maand", maar precies "honderdvijftig dagen" later (vs. 24), "de ark rustte in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand" (8:3,4). De enige manier waarop een exacte periode van vijf gelijke maanden 150 dagen later op dezelfde dag van de maand kan eindigen, is als elk van die maanden 30 dagen heeft. Verder bewijs hiervan wordt gezien wanneer we bedenken dat van de laatste helft van Daniëls zeventigste week soms wordt gezegd dat het "twee en veertig maanden" duurt (Openbaring 11:2), en soms wordt gezegd dat het "duizend tweehonderd en zestig dagen" duurt (vs. 3). De enige manier waarop 42 gelijke maanden kunnen uitkomen op 1260 dagen is als elk van die maanden 30 dagen heeft.

Genoemde teksten:

*“Gen. 7:11: In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.*

*“Gen. 7:24: En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig dagen.*

*“Gen. 8:3-4: 3 Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren namen af ten einde van honderd en vijftig dagen.*

*4 En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat.*

*“Op. 11:2-3: 2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.*

*3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.*

=====

Toen Sir Robert de profetie opnieuw had berekend met gebruikmaking van maanjaren, ontdekte hij dat de 69 weken "tot de Messias" uitliepen tot op de dag dat de Heer Jezus op een veulen Jeruzalem binnenreed en Zichzelf officieel aan Israël presenteerde. Geen wonder dat de Heer later die dag klaagde:

*“Lukas 19:42:.....of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!.....”.*

=====

**Het punt?** Als je wordt gevraagd waarom mensen op de God van de Bijbel zouden moeten vertrouwen, waarom zou je dan niet de reden geven die God Zelf geeft: - “vervulde profetie!” (Jes. 42:8,9; 44:7,8 vgl. Johannes 13:19).

Genoemde teksten:

*“Jes.42:8-9: 8 Ik ben de Heere, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden.*

*9 Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen.*

*“Jes. 44:7-8: 7 En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkondigen, en het ordentelijk voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? en laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen.*

*8 Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er geen andere rotssteen: Ik ken er geen?*

Vergelijk met:

*“Joh. 13:19: Van nu zeg Ik het ulieden, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt, dat Ik het ben.*

Tegen degenen die de goden van de andere religies van de wereld zouden aanprijzen, zegt God:

*“Jes. 41:21-24: 21 Brengt ulieder twistzaak voor, zegt de Heere; brengt uw vaste bewijsredenen bij, zegt de Koning van Jakob.*

*22 Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen, die gebeuren zullen; verkondigt de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen, en het einde daarvan weten; of doet ons de toekomstige dingen horen.*

*23 Verkondigt dingen, die hierna komen zullen, opdat wij weten, dat gij goden zijt; ja, doet goed, en doet kwaad, dat wij verbaasd staan, en te zamen toezien.*

*24 Ziet, gijlieden zijt minder dan niet, en ulieder werk is erger dan een adder; hij is een gruwel, die ulieden verkiest.*

**De God van de Bijbel is alleen God!**