

Tekenen van de nabijheid van de Opname

Door: Richard Jordan

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over het nabij zijn van de Opname van de Kerk, genaamd "het lichaam van Christus". Dit komt ongetwijfeld door wat we waarnemen van de steeds verder afnemende ellendige toestand van de gevallen mensheid. We leven in een wereld van 'zonde en dood' zoals die is geweest sinds de val van Adam. Maar vandaag zien we dat we wereldwijd openlijk corrupte politici hebben; en daarmee hebben we openlijke straatopstand en een links-socialistisch/fascistisch dogma dat is geëxplodeerd in de voorheen Christelijke vrije westerse wereld. Dit alles komt bovenop de druk van 2 grote communistische naties die strijden om de suprematie (= alleenheerschappij).

Het meest droevig is dat wij in het westen ook een zeer lage 'geestelijke staat' hebben bereikt ... met het grootste deel van het Christendom dat afvallig is, omdat men "het geloof dat eens aan de heiligen (gelovigen) is overgeleverd" hebben verlaten.

Met dit alles in het achterhoofd, is de redenering dat het niet lang meer kan duren voordat de Heer Jezus komt om de goddeloze gevallen mensheid te oordelen onder de beloofde "toorn van God" tijdens de 7-jarige verdrukkingperiode. We kennen de enige bron van vrede die zal komen om te regeren als "de Vredevorst".

Dus eerst, zoals beloofd in de brieven van Paulus, moeten wij als geestelijke gelovigen, leden van het lichaam van Christus, worden Opgenomen, in de hemel. Want Paulus schreef:

"Fil. 3:20: Maar onze wandel (burgerschap) is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;

"1 Thess. 4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.

15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Een overblijfsel van de gelovige niet-Joodse Kerk van vandaag leeft in de "gezegende hoop" dat de wereld-veranderende gebeurtenis van de Opname relatief snel zal plaatsvinden. Toch schrijft Paulus duidelijk dat het oordeel van de Heer niet zal komen totdat de Antichrist wordt geopenbaard; wij, als gelovigen, zouden hem zeker herkennen, als we niet al waren Opgenomen.

"2 Thess.2:3: Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

Opmerking van de vertaler:

De "afval" wordt door sommige Bijbel leraren uitgelegd als:

--De Opname, of de:

--Afval van het Christendom. Of de:

--Afval van Israël.

Zie bladzijde 4 van dit artikel voor meerdere uitleg: "AFVAL VAN GELOVIGEN IN ONZE TIJD?". De daar gegeven uitleg lijkt de vertaler aannemelijk.

Einde citaat

Zeker, dit kwaad boven alle kwaad kan al in de wereld zijn, wachtend tot de Kerk van de planeet aarde naar de hemel wordt opgenomen, dus al deze dingen moeten gebeuren. De geprofeteerde gebeurtenis van de Opname van "het lichaam van Christus" staat voor de deur, het moet dichtbij zijn.

Zoals te zien is in de Schrift en in de brieven van Paulus, moet "het lichaam van Christus" een tijdje in de hemel zijn voordat de kwaadaardige dictator op "het witte paard" uitgaat om de wereld te regeren. Dit gebeurt pas nadat het Lam "het eerste zegel" van Openbaring 6:1-2 heeft geopend.

"Op. 6:1-2: 1 En ik zag, toen het Lam één van de zegelen geopend had, en ik hoorde één uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!

2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

Paulus beschrijft in zijn 2e brief aan Timotheüs de gedragskenmerken van de generatie voorafgaand aan de dag van de Opname.

"2 Tim. 3:1-5: 1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware (KJV~"gevaarlijke") tijden.

2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,

4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;

5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Herkent u deze "ZWARE/GEVAARLIJKE TIJDEN" die we vandaag zien? De meesten van ons hebben de bovenstaande zin, vers 1, in acht genomen, en vertaald als "gevaarlijke tijden", wat ook kan worden vertaald als "waanzinnige tijden" uit het oorspronkelijke Bijbelse Grieks. Vandaag de dag zien we in ons hedendaagse leven een corrupte media die zijn eigen draai geeft aan het dagelijkse verhaal dat enkel opborrelt en uitmondt in een irrationeel drama.

2 Timotheüs 3:1-5 (hierboven) bevat negentien gedrags-elementen die worden gebruikt om zowel de samenleving ten dage van Paulus te omschrijven als wat we heden ten dage kunnen herkennen op een steeds intensievere manier.

Eerste op de lijst: "... *liefhebbers van zichzelf*". Deze generatie leeft met de camera in de hand en maakt en sms't dagelijks 'selfies' van zichzelf, hun bezittingen, enz.; gewoon een andere vorm van zelfafgoderij.

Laten we nu de andere achttien elementen van de samenleving onderzoeken en definiëren waarvan Paulus zegt dat ze aanwezig zullen zijn voordat de Heer in toorn terugkeert om de rebellen te oordelen en uit te roeien ... voordat Hij Zijn Duizendjarig Koninkrijk op aarde opricht.

Ten tweede: "*geldgierig*" betekent zoeken naar geld en goederen. Vandaag zijn dit het hart en de ziel van de gevallen mensheid.

Ten derde: "*laatdunkend*" is minachtend, geringschattend.

Ten vierde is "*trots of hovaardig*" een bedorven arrogantie.

Ten vijfde: "*godslasteraars*", verwijst naar degenen die het leven van anderen verwoesten.

Ten zesde: "*den ouderen ongehoorzaam*", dit verklaart zichzelf.

Ten zevende: "*ondankbaar*", de zegen die van God en dierbaren komt buiten beschouwing latend.

Ten achtste: "*onheilig*", sprekend tegen God.

Ten negende: "*Zonder natuurlijke liefde*", betekent het hebben van verboden interpersoonlijke relaties.

Ten tiende: "*onverzoenlijk*", dat zijn gewoonlijk weerstand biedende boze tegenstanders.

Ten elfde: "*achterklappers*", schuiven altijd de schuld naar anderen.

Ten twaalfde: "*onmatig*", wat "zonder zelfbeheersing" betekent.

Ten dertiende: "*wreed*", verwijzend naar degenen die op straat demonstreren met metgezellen en fakkels en vechtpartijen.

Ten veertiende: "*zonder liefde tot de goeden*", dat zijn degenen die iets haten dat goed is.

Ten vijftiende: "*verraders*", verwijst naar degenen die niet te vertrouwen zijn.

Ten zestiende: "*roekeloos*", die zo wild zijn dat ze onvoorspelbaar zijn.

Ten zeventiende: "*opgeblazen*", zijn degenen die blind zijn voor hun eigen trots.

Ten achttiende: "*meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods*" zijn degenen die houden van entertainment, reizen, sport, het strand en andere 'genoegens' van het leven ... in de plaats van God.

Ten negentiende: "*Hebbende een gedaante van godzaligheid*" iemand die zichzelf als rechtvaardig voorstelt, maar hij gelooft niet echt. We zien dit bij een groot aantal in het brede spectrum van de Christenheid.

Bent u het ermee eens dat het bovenstaande een treffende beschrijving is van onze huidige cultuur in de VS en het westen in het algemeen? Je zou kunnen antwoorden; "Dit is niets nieuws, de mensheid is tot zonde vervallen sinds de val van Adam".

Dat is waar, maar wat tegenwoordig anders is, is de omvang van cultureel kwaad en verrotting in onze eens Christelijke landen van de Reformatie en in het hele westen.

Vandaag is onze eens Christelijke cultuur zo goed als verdwenen, waarbij de kerk zelf... door af te zien van de Waarheid van Paulus zijn "evangelie der genade Gods" voor vandaag... nu het "zout" en "licht" mist dat het eens toonde door invloed uit te oefenen om de cultuur van de westerse naties te behouden.

God heeft de mens niet in de steek gelaten... de mens heeft God duidelijk in de steek gelaten.

Het is duidelijk dat de "man der zonde" (Antichrist) in de coulissen wacht.

AFVAL VAN GELOVIGEN IN ONZE TIJD?

Telkens weer benadrukken we dat we in een bijzondere tijd leven. Onze generatie ziet zoveel veranderingen in de wereld om zich heen. Ook in de Bijbel kunnen we allerlei gevolgen lezen, die het leven in deze tijd kenmerken. Zo lezen we over een toename van onvrede, egoïsme en chaos. Zie 2 Tim. 3:1-5:

"1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.

2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatzinnig, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.

3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,

4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;

5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Ook lezen we dat er mensen afvallig zullen worden van het geloof. In een tweetal Bijbelteksten wordt gesproken over "afval". Het lijkt ons goed om deze Bijbelteksten te gaan lezen, omdat we menen dat het woord "afval" wel eens een heel andere betekenis kan hebben!

Timotheüs

In 1 Timotheüs 4:1 staat heel duidelijk dat sommigen afvallig gaan worden:

"Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

Afvallig in deze zin betekent in het Grieks "aphistēmi" en dit woord betekent verwijderen, ophouden, verlaten, maar ook vertrekken. Je vertrekt als het ware van je geloof, je houdt er mee op en verlaat God. Dat is wat we veelvuldig zien gebeuren in deze tijd en met name in Europa: velen geloven niet meer in God, de Schepper van hemel en aarde, maar hebben hun eigen goden gecreëerd. Deze afvalligheid is zeker een teken dat we in de laatste dagen leven.

Thessalonicenzen

In 2 Thessalonicenzen 2:3-4 wordt ook gesproken over afval en deze afval komt voordat de dag des Heeren gaat komen. In deze Bijbeltekst staat een duidelijke volgorde van gebeurtenissen: eerst afval, dan de antichrist en dan de wederkomst. Laten we eens lezen wat er staat:

"2 Thess. 2:3-4: 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is.

Het woord afval wat hier gebruikt wordt, is niet hetzelfde woord in het Grieks, wat gebruikt wordt in Timotheüs. Hier wordt namelijk het woord “apostasia” gebruikt. Vanuit het Grieks is het vertaald met afval, maar het bijzondere is, dat dit niet altijd zo is geweest!

Afval

In de tijd van de Rooms Katholieke Kerk werd de Bijbel vertaald in het Latijn en alleen de priesters kenden Latijn. Je kon niet zelf in de Bijbel lezen, dus je moest aannemen dat wat de priester zei klopte. In de 16e eeuw was William Tyndale de eerste die de Bijbel in het Engels ging vertalen. Het proces van vertalen werd beter toen de boekdrukkunst begon op te komen in de zestiende eeuw. Mannen als William Tyndale en Miles Coverdale vertaalden de Bijbel in het Engels.

Het bijzondere van al deze vertalingen tot aan de King James versie van 1611 was dat het woord “apostasia” niet vertaald werd met “afval”, maar met “vertrek”. In de Wycliffe vertaling staat “departing away”, in de Tyndale, Coverdale en Great Bible staat “departyng” en in de Geneva en Matthew Bible staat “departing”.

Als we dit naast onze huidige Bijbelvertaling leggen staat er: “Want die dag komt niet, tenzij eerst het vertrek gekomen is”.

Vertrek

Dan wordt de bedoeling van Paulus met deze tekst ineens heel anders: eerst het vertrek, dan de antichrist en dan de wederkomst. Om het nog duidelijker te zeggen: eerst moeten de gelovigen vertrekken bij de Opname en pas dan kan de antichrist geopenbaard worden. En dat is verhelderend en bemoedigend! En tegelijk een bevestiging dat de Opname vóór de Verdrukking gaat plaatsvinden!

Laten we elkaar, aan het einde van deze dagen, aanmoedigen om hoop en verwachting te behouden; er komt een vertrek! We mogen ons oog gericht houden op de Leidsman en Voleinder van ons geloof, Jezus Christus. Op die glorieuze dag, wanneer God de bazuin zal laten klinken, zullen we Hem ontmoeten.

Wat een ontmoeting zal dat zijn!

Zie 1Thess. 4:13-18 en 1 Kor. 15:51-54.

“1 Thess.4:13-18: 13: Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.

15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

“1 Kor. 15:51-54: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

Bent u klaar om te vertrekken?

“Hand. 16:31:Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,.....

Wat moet u geloven om zalig/behouden te worden?

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.