

## Een politicus brengt een bezoek aan de hel

Door Mike Schroeder

Een carrièrepoliticus sterft en komt voor de parelwitte poorten, hem wordt gevraagd waar hij de eeuwigheid zou willen doorbrengen; in de hemel of in de hel? "De Hemel natuurlijk", antwoordt hij.

De engel die de poorten bewaakt, zegt: "Prima, maar je moet zowel de hemel als de hel bezoeken voordat je die keuze mag maken".

"Ok," zegt de politicus, "ik weet dat ik niet voor de hel zal kiezen, dus ik zal dat bezoek eerst afhandelen".

De engel zegt: "Oké, stap in die lift rechts van je en druk op de knop omlaag".

De lift gaat enkele minuten naar beneden voordat hij tot stilstand komt opent de deur zich naar de mooiste golfbaan die de politicus ooit heeft gezien. Even later arriveert er een zeer aangenaam uitzijnde man in een golfkar, stelt zich voor als de Duivel, die zegt: "welkom in de hel." Vervolgens instrueert hij de politicus om in de kar te stappen en ze rijden naar het meest fantastische clubhuis dat hij ooit heeft gezien waar veel van zijn oude overleden collega-politici wachten om hem te begroeten.

De rest van de dag wordt doorgebracht met golfen, gevolgd door een fantastisch banket en een goed gesprek en kameraadschap met al zijn voormalige collega's.

Aan het einde van de avond komt de man, die zichzelf de Duivel noemde naar hem toe en vertelt hem dat het tijd is om in de lift te stappen en terug te keren naar de parelwitte poorten voor zijn bezoek aan de hemel.

De politicus gaat met tegenzin de lift in, die hem weer omhoog brengt en vervolgens brengt hij zijn bezoek aan de hemel.

Het is heel vredig en stil in de hemel, maar de politicus vindt het eigenlijk heel saai. Dus, na zijn bezoek, wanneer de engel hem vraagt om zijn keuze te maken, zegt hij: "Ik had nooit gedacht dat ik de hel boven de hemel zou verkiezen, maar dat is mijn keuze."

"Weet je het zeker?" zegt de engel, "je weet dat dit voor de eeuwigheid zal zijn... er zal geen weg terug meer zijn."

De politicus zegt: "absoluut!"

De engel zegt: "Oké, ga naar dezelfde lift waar je eerder in was en druk op de omlaag-knop.

Dus de politicus stapt in de lift en gaat naar zijn nieuwe eeuwig tehuis in de hel. De lift stopt, de deur gaat open en de meest vreselijke stank die hij ooit heeft geroken, vergezeld van een verzengende golf van hitte, treft hem, terwijl hij uitkijkt op het meest vreselijke, onaantrekkelijke landschap dat hij ooit heeft gezien. Al snel arriveert een afschuwelijk uitziend monster van een man en stelt zichzelf voor als de Duivel.

De politicus vraagt in een staat van shock en ongeloof: "Wat is dit? Waar is de prachtige golfbaan en countryclub die hier bij mijn laatste bezoek was? En al mijn vrienden?" De Duivel zegt: "Oh dat? Ach ja!

**"Dat laten we mensen zien tijdens de campagne, een protocol dat u als politicus vast goed kent"**.

Ik heb dit verhaal verschillende keren verteld en er wordt altijd veel om gelachen.

Maar echt, dit is geen lachertje. De hel is een echte plaats. De Bijbel zegt dat het een plaats is van onvoorstelbare pijniging:

*“Mark. 9:44: Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.*

*“Lukas 16:23-24: 23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.*

*24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.*

Niemand weet precies hoe de hemel eruit zal zien, maar wat we wel weten is dat het een glorieuze plek zal zijn - precies het tegenovergestelde van de hel.

De eerste misvatting in dit “fictieve” verhaal is echter dat iedereen de keuze heeft waar hij de eeuwigheid zal doorbrengen nadat hij is gestorven; de andere is dat niemand zeker kan weten waar ze de eeuwigheid zullen doorbrengen dan tot na hun dood.

De waarheid is dat je kunt weten waar je de eeuwigheid zult doorbrengen voordat je die gebeurtenis aan het einde van je leven meemaakt die de dood wordt genoemd, maar de keuze moet daarvoor worden gemaakt, en de Bijbel legt precies uit wat je moet kiezen om een plaats in de hemel veilig te stellen en voorkomen dat je de eeuwigheid in de hel doorbrengt.

De eerste stap is om onze ware toestand als mens te erkennen:

*“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;*

Met andere woorden, niemand, hoe goed ze hun leven ook hebben geleefd, kan zaligheid verkrijgen in hun natuurlijke staat - het zal nooit goed genoeg zijn.

Als dit eenmaal is erkend, dan ben je nu een kandidaat om gered te worden, maar om het te verkrijgen, moet je iets geloven en je eraan toevertrouwen.

In het dertiende hoofdstuk van Handelingen hield de apostel Paulus een preek in een synagoge in Antiochië, waarin hij het volgende verklaarde aan een groep Joden en Heidense proselieten:

*“Hand.13:38-39: 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt;*

*39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.*

Om verlossing te verkrijgen, moet je gerechtvaardigd zijn voor God, en **geloof** is de sleutel om gerechtvaardigd te worden (de gerechtigheid van God) en verlost te worden van de eeuwige straf op de zonde, en de zekerheid van een eeuwigheid met God in heerlijkheid.

Wat moet je geloven? Toen een cipier in Filippi de apostel Paulus vroeg wat hij moest doen om gered te worden, zei de apostel hem:

*“Hand. 16:31: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,.....”.*

*“Jesaja 9:6-7: 6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;*

*7 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der heirscharen zal zulks doen.*

#### Wat moet je geloven over Jezus Christus?

Dat Hij een mens werd, drieëndertig jaar op aarde rondliep, elke verleiding ondervond die een mens ervaart, maar nooit voor één van hen bezweek, en zo de wet vervulde door voor eens en voor altijd het volmaakte offer voor de zonde te worden, en daarna drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde, werd opgewekt uit de dood, opgevaren naar de hemel, en zit daar nu aan de rechterhand van God. Zie:

*“1Kor.15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

#### Dan gebeurt het volgende:

*“Ef. 1:13:..... in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

Kortom, wat u moet doen om gered, verzegeld en om gereed te zijn voor de hemel is ophouden te geloven dat er iets is dat u zelf zou kunnen doen om het te bereiken, en gewoon erop vertrouwen dat Jezus Christus het voor u deed, en de redding van uw ziel ontvangen als het ware geschenk van God dat is:

*“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.*

Mag ik vragen, beste vriend, heb je dit ooit gedaan? Geloven in de Here Jezus Christus?

*“2 Kor.6:2: Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, **nu** is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!*

Alle verwijzingen naar de Schrift zijn geciteerd uit de Statenvertaling van de Bijbel.

Voel je vrij om dit artikel naar eigen inzicht te publiceren.