

Uit de kast komen

Door: Justin Johnson

Uit de kast komen gaat niet over homoseksualiteit. Het gaat over publieke aanvaarding van zonden die ooit in het geheim werden gedaan.

De Bijbel zegt me dat het zelfs een schande is om over deze dingen te praten.

“Ef. 5:12: Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.

Toch zijn we ver voorbij de schaamte in onze samenleving.

Homoseksualiteit is een vorm van ontucht. Voordat homoseksualiteit uit de kast kwam, brak ontucht de deur open en rende het huis uit.

Terwijl Christenen wanhopig proberen homoseksualiteit weer in de kast te stoppen, vergeten ze dat de kat van de hoererij al uit de zak is.

Het tv-programma Mad Men, dat zich afspeelt in de jaren zestig, getuigt van de normaliteit van overspel en ontucht, jaren voordat homoseksualiteit acceptabel was. Homoseksualiteit is de staart van de seksuele revolutie, niet het hoofd.

Over de vuile dingen in onze kasten gesproken, het was binnen kerken dat ontucht werd uitgenodigd uit de kast te komen om in onze kerkbanken te zitten.

Leerstellige ontucht

Zonde wordt altijd eerst acceptabel wanneer eerst de leer verdorven is.

De Korinthiërs waren een leerstellige puinhoop. Ze konden geen juiste of verkeerde leer beoordelen als het hen in het oog prikte: ze waren vleselijk (Zie 1 Kor 3:1). Hun verkeerde leerstelling resulteerde in hoererij en andere zonden.

“1 Kor. 3:1: En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus.

“1 Kor. 5:1: Men hoort ganselijk, dat er hoererij onder u is,.....”.

Wanneer Gods woorden vervormd worden, wordt het gedrag vervormd. Dit is ontucht.

“1 Kor. 15:33: Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden.

Al meer dan honderd jaar wordt in ons land (ook in ons land) Gods woord in twijfel getrokken en vervangen door leer die vriendelijker is voor de openlijke zondaar.

Er wordt gezegd dat de Bijbel een oud boek is dat niet kan spreken over onze moderne problemen. Het werd een zonde om over zonde te praten. Een fundamentalistische Bijbelgelovige zijn is nu een belediging.

De waarheid van God werd veranderd in een leugen, zoals het altijd is gedaan (Zie Rom 1:25).

“Rom. 1:25: Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

Er werd gezegd dat Gods woord zijn liefdesbrief aan ons was. Waarom zou het me dan veroordelen?

Terwijl kerken probeerden de wereld te ontmoeten op hun voorwaarden door te zeggen "kom zoals je bent", zingend "zoals ik ben", vergaten ze hun schoenen aan de deur af te vegen, en de vloer werd vuil met mensen die "zo geboren" waren.

Een verkeerd evangelie, geeft een verkeerd resultaat

Kerken verkondigden het valse evangelie dat God van ons houdt zoals we zijn, en dat hij een volmaakt plan heeft voor ons volmaakte en wonderbaarlijke zelf. Als we volmaakt en wonderbaarlijk gemaakt zijn, waarom zijn mijn gevoelens dan zondig?

Als mama en papa niet van elkaar houden, wordt scheiden acceptabel. Als het ware liefde is, maakt het huwelijk niet uit. Als twee mensen verliefd zijn, waarom kunnen ze dan niet trouwen?

Verkeerde leer leidt tot verkeerd gedrag.

In plaats van de gedachten van mensen volgens het evangelie te veranderen, werd God veranderd in de niet-oordelende stille psycholoog die ons probeerde te helpen ons ware zelf te vinden.

Sommige mensen gingen niet meer naar therapie en marcheerden de kast uit toen ze de waarheid van deze valse god ontdekten: als God zoveel van ons houdt, waarom probeert hij dan ons leven te veranderen?

Paulus' instructie viel in dovemansoren, en werd politiek en religieus incorrect.

"Ef. 5:7: Zo zijt dan hun medegenoten niet.

Nu zijn in veel kerken culturele leugens geaccepteerd dat de Bijbel niet spreekt over seks voor het huwelijk (hoererij) of homoseksualiteit (hoererij). Hoererij wordt nu publiekelijk geaccepteerd in veel kerken.

De kracht van het evangelie

Ontucht kwam uit de kast omdat het zo donker was in de kamer. Het antwoord op "zonde uit de kast" is door het licht van de juiste leer aan te doen (Zie Ef 5:13). De zonde haat het licht.

"Ef. 5:13: Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

Het licht van het glorieuze evangelie van Gods genade heeft de kracht om te redden (Zie 2 Kor 4:4-6). Het licht van de gezonde leer is niet de wet.

"2 Kor. 4:4-6: 4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

5 Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw dienaars zijn om Jezus' wil.

6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

In plaats van de zaklamp van de wet op zonde te richten, moeten we de schijnwerper van het kruis prediken: de dood van Christus voor de zonden.

De prediking van het kruis zal niet alleen de vuile dingen in de kast blootleggen, maar ook de vuile dingen onder je bed en onder je vloerkleed. Het veroordeelt ons allemaal, dan geeft het de kracht om ons allemaal te redden!

We leven in een huidige boze wereld die elke dag in het openbaar opschept over zonden. Het is beschamend, het is verkeerd en het mag geen verrassing zijn voor geïnformeerde ambassadeurs/gezanten. Zie:

“2 Kor. 5:17-21: 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelfen verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelfen verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Iedereen heeft zonden in zijn kast die er niet uit zijn gekomen. Het is beter dat ze dat niet doen. Het is zonde om over zulke dingen te praten. We zullen allemaal beoordeeld worden.

“1 Tim. 5:24: Van sommige mensen zijn de zonden te voren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling; en in sommigen ook volgen zij na.

In plaats van de zonde te negeren, moeten we ermee afrekenen door de prediking van het kruis.

In plaats van te vechten om de zonde te verbieden, moeten we haar doden door de prediking van het kruis.

In plaats van God op te roepen om een oordeel te vellen over degenen die zondigen, moeten we de kracht van Gods genade aan de goddelozen verkondigen.

Het evangelie van Christus is de kracht van God tot zaligheid (Zie Rom. 1:16). Een gezonde leer over God en de Bijbel kan gedachten, zielen en gedrag veranderen.

“Rom. 1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Wij hebben het bevel van God om de bediening van verzoening te prediken aan een wereld die hem heeft verworpen (2 Kor 5:18-19, zie boven). Er is meer kracht in het evangelie van Christus dan in enige wet of uitspraak van het Hooggerechtshof.

Aanvulling door de vertaler:

We moeten de wapenrusting van God aan doen om stand te houden

--Ef. 6: 10-18: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.

11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;

16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

Waarom moeten we de wapenrusting van God aan doen?

Onze Apostel Paulus zegt:

“2 Kor.11:1-3: 1 Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid; ja ook, verdraagt mij!

2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.

3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.

Want:

“2 Kor. 11:14-15: 14het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in **een engel des lichts**.

15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Opmerking:

Een “engel des lichts” is listiger dan een “briesende leeuw (Zie 1 Petrus 5:8)”. Bovendien vinden we in de brieven Hebrëeën tot en met Openbaring geen “leer” voor ons als leden van het lichaam van Christus. 2 Tim. 3:16 is uiteraard wel van toepassing op- “...al de Schrift van God.....” enz....

“1 Petrus 5:8: Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

Er zijn er die geloven dat Hebrëen 13:17 op hen van toepassing is.

“Hebr. 13:17: Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.

Dit vers is niet op ons van toepassing! (Zie boven onder “Opmerking”) Wij, die het evangelie der genade Gods geloven, het evangelie dat de Heer Jezus heeft bekend gemaakt aan onze Apostel Paulus (1 Kor. 15:3-4), moeten PERSOONLIJK openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Zie:

“2 Kor. 5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

We worden “geopenbaard”, NIET veroordeeld! De uitkomst van dit “geopenbaard worden” komt tot uiting in het al dan niet ontvangen van “loon”. Zie:

“1 Kor. 3:9-15: 9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

12 En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.