

Wat doet de duivel?

Alle teksten komen uit de Statenvertaling van de Bijbel

Voor de meeste zelf-geïdentificeerde Christenen (zichzelf Christen noemende) is de duivel net zo echt als Frankenstein. Een meerderheid gelooft niet dat hij een echt wezen is, maar slechts een symbool voor het kwaad.

Een meerderheid van dezelfde mensen gelooft dat God echt is.

Dit is de perfecte combinatie voor een succesvolle misleiding door iemand die probeert als God te zijn, zie 2 Thess. 2:4:

“2 Thess. 2:4: Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is.

“Jesaja 14:14: Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Satan is God niet, maar als niemand gelooft dat hij bestaat, hoe zou iemand dan iets anders kunnen weten als hij beweert God te zijn?

Wat de duivel niet doet

Aangezien de meesten geloven dat Satan slechts een symbool is voor het kwaad, is de meest gebruikelijke manier om hem te identificeren door te wijzen op het kwaad in de wereld.

Wijzend op de corruptie en zonde, die uit de gevallen mensheid voortkomt, maken mensen een valse scheiding tussen alles wat religieus is en alles wat werelds is.

Alles wat beweert namens God te spreken en probeert het goede te doen, is van God, en alles wat God bespot en in zelfgenoegzaamheid leeft, is de metaforische (= zinnebeeldige) Duivel.

Hoewel de Duivel zondigt, is zonde niet de Duivel.

Als de duivel vandaag zou verdwijnen, zou er nog steeds zonde en corruptie in de hele wereld zijn. Het is de aard van de gevallen zondige mensheid die deze dingen veroorzaakt, zie Rom. 1:28:

“Rom. 1:28: En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

“Ef. 2:3: Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

--De duivel is geen mens.

--De duivel is geen zonde.

--De duivel is echt, en hij is religieus.

Satans bedrog/misleiding

Jezus wist dat Satan echt was en betrokken was bij het leven van religieuze mensen. Jezus sprak tot Satan, zag hem uit de hemel vallen, waarschuwde voor hem, sprak over zijn heerschappij en beschermde Simon tegen hem.

Satan is religieus en verlangt ernaar om aanbeden te worden zoals God wordt aanbeden. Als hij mensen, die God willen aanbidden, ertoe kan brengen zijn leugens te geloven, dan kan hij alle aanbidding krijgen die hij wil... als God, in de naam van God.

“Matth. 4:9: En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.

De Duivel is leerstellig en citeert uit de Schrift, maar hij gebruikt de Schrift verkeerd. Jezus maakte gebruik van deze zwakte in de woestijn.

“Matth. 4:10: Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.

Om zich Gods aanbidding toe te eigenen, bederft Satan het woord van God. Als mensen de leugen geloven, weet God dat ze hem niet meer aanbidden, maar de leugen die van de Duivel kwam.

Dit is de reden waarom Paulus waarschuwt tegen het verkeerd hanteren van het woord van God en de noodzaak om het woord der waarheid recht te snijden, zie 2 Tim. 2:15:

“Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

“2 Kor. 4:2: Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende,.....”.

De duivel verdient onze aanbidding niet. We moeten zijn religieuze leugens identificeren, anders vervallen we erin.

Satan predikt gerechtigheid

De Bijbel zegt: *“.....want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts”* (2 Kor. 11:14).

Zijn dienaren zijn veranderd in dienaren der gerechtigheid, maar ze zijn bedrieglijk en verderven het woord van God, zie 2 Kor. 11:15:

“Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Als niemand in Satan gelooft, dan wordt aangenomen dat God alle aanbidding van elke “leer” ontvangt. Leerstellige studie vindt men minder belangrijk dan God te prijzen. Wie anders zouden ze nog prijzen?

De leer doet er niet toe, wie anders zou immers licht en gerechtigheid leren dan God?

Aangezien de Duivel echt bestaat en vals licht laat schijnen, valse evangeliën predikt, met valse gerechtigheid, is het erg belangrijk om onderscheid te maken tussen ware en valse leer.

In naam van gerechtigheid zou Satan iedereen verblinden voor de waarheid door te verklaren dat zijn licht net zo goed is als elk ander, zie 2 Kor 4:4:

“2 Kor. 4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Van degenen die beweren God te aanbidden, ontvangt Satan aanbedding door religieuze mensen ervan te overtuigen dat de leer er niet toe doet, en de leugen dat ze allemaal hetzelfde leren.

De grootste ketterij vanuit dit perspectief is dat er maar één weg, één waarheid en één licht is.

Religieuze zaken van de duivel

Wat doet de duivel?

De duivel zoekt aanbedding op basis van leerstellige leugens en verdorvenheden die religieus, vroom en geestelijk klinken, maar in strijd zijn met de gerechtigheid van God die door geloof in het evangelie van de genade van God is, zie Gal 1:8-9 en 2 Kor. 11:3-4:

“Gal. 1:8-9: 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

“2 Kor. 11:3-4: 3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.

4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

Hij zit elke zondag in de kerk, hij leest de Bijbel (voordat hij hem verdraait), hij doet liefdadigheidswerk. Mensen houden van hem omdat hij beminnelijk is.

Ze denken dat hij God is en dat hun god beter is dan de God van het oordeel die zich zoveel zorgen maakt over religieuze verschillen en “leringen”.

Ze hebben geen god gemaakt van hun verbeelding. Hun god is echt. Hij bestaat. Hij heeft macht. Hij grijpt in in de wereld. Hij is een drager van licht en een dienaar van gerechtigheid.

Ze hebben gelijk. Ze aanbidden iemand die echt is, maar hij is niet de ware God.

Hun valse god is niet denkbeeldig omdat ze de Duivel tot god hebben gemaakt, zie Johannes 8:44, en een leugen hebben geloofd dat de Duivel niet bestaat.

“Joh. 8:44: Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.