

„Zoiets doet een Christen toch niet”

Alle teksten komen uit de Statenvertaling.

Er was een man die nog nooit een kerkgebouw is binnengegaan. Hij drinkt alcohol bij elke maaltijd. Hij heeft afbeeldingen van valse goden aan zijn muur en is op verschillende punten bijgelovig.

Hij worstelt met trots, behandelt zijn vrouw bitter en is erg materialistisch.

Er is nog een man die regelmatig samenkomt met andere gelovigen, meerdere keren per dag bidt, van zijn vrouw houdt en het grootste deel van zijn tijd en geld besteedt aan het nastreven van geestelijke zaken.

Wie van de twee is een Christen?

Zou u geschokt zijn om te ontdekken dat het de eerste man was?

"Maar!" zegt u: "Een Christen zou dat niet doen!"

Redding is “geloof”, niet “gedrag”.

Een gered persoon en een heilige van God zijn is geen product van iemands leefstijl. In werkelijkheid is verlossing geen product van inspanning van jezelf. Het is wat God aan u doet door het volbrachte werk van Christus.

Aangezien Christus al het nodige werk heeft gedaan voor de redding van uw ziel, is het gratis. Er is niets anders vereist dan geloof om een heilige van God te zijn. Christus is uw gerechtigheid.

Een geredde dienaar van God zou niet de levensstijl van de eerste man moeten leven, maar het eerste geval beschrijft een man die het evangelie slechts twee dagen geleden van een vreemde hoorde en erop vertrouwde dat Christus al het noodzakelijke werk voor zijn redding deed.

Er is geen bijeenkomst voor Christenen in de buurt voor deze man, en hij heeft de afgelopen twee dagen alleen in zijn Bijbel tot Genesis 34 kunnen lezen. Hij kent een paar geredde mensen, maar ze leven een ellendige levensstijl en rechtvaardigen hun zonden door hun vrijheid in Christus.

U zegt nogmaals: "Een Christen zou dat niet doen!"

Maar dat doen ze, de hele tijd.

Leerstellige volwassenheid is nodig om gedrag te veranderen

Bedenk dat de Korinthiërs door Paulus geredde heiligen van God werden genoemd, maar dat ze de meest laakbare, respectloze levensstijl hadden van alle groepen die Paulus aansprak. Paulus noemt ze jonge kinderen, zie 1 Kor. 3:1. Hun positie in Christus was correct, hun gedrag (= conditie) was vreselijk verkeerd.

“1 Kor. 3:1: En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus.

King James Bible: 1 Kor. 3:1: *And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ.* (Baby's in Christus).

Wat de mens in eerste instantie nodig heeft, zoals alle baby's, is volwassen worden in de leerstellingen van genade.

Paulus zegt dat de leerstellingen van genade ons leren een volwassen leven te leiden van godsvrucht, soberheid en gerechtigheid, zie Titus 2:12 en 2 Tim 3:16:

"Titus 2:12: En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;

"2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

De inspanning om in de juiste leer te wandelen is niet om redding te verdienen, maar ter wille van Christus, voor de ongelovigen, de tegenstanders en ten eerste voor de mensen die een goddelijk voorbeeld nodig hebben om te volgen, zie Fil 3:17:

"Fil. 3:17: Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

Een ander voorbeeld

De tweede man in het aangehaalde voorbeeld beschrijft een vrome Boeddhist. Hoewel hij uiterlijk geestelijk lijkt, gelooft hij in geen enkele godheid en gelooft hij dat veronachtzaming van het lichaam deel uitmaakt van het nobele streven naar geluk.

Hij heeft geen geloof in het evangelie en denkt niet dat Jezus de enige weg naar God is. Verrast? Hier is nog meer bewijs dat verlossing geen product is van gedrag maar van geloof.

Zijn levensstijl beschrijft ook treffend valse Christenen die allerlei kerken vullen. Ze ontmoeten andere "gelovigen", bidden gebeden, geven tienden, zorgen voor andere mensen en rekenen op hun goede werken om gerechtvaardigd te worden voor God.

Ze zijn niet gered, omdat redding niet gebaseerd is op de uiterlijke schijn, maar op het innerlijke geloof. Ze hebben geen geloof in het volbrachte werk van Christus, ook al doen ze enorm veel moeite om geestelijke dingen na te streven, zie 2 Tim. 3:7:

"2 Tim. 3:7: Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.

De King James Bible zegt echter: *"2 Tim. 3:6: Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.*

Opmerking van de vertaler: Het woord "vrouwkens" in de Statenvertaling is volgens de King James Bible NIET juist. In de Statenvertaling staat het echter cursief gedrukt hetgeen betekent dat er vertalingen zijn waar het niet in staat vermeld. Oordeelt u zelf of het er wel of niet in de tekst thuis hoort!

Deze zogenaamde "Christenen" nemen deel aan bedieningen in het hele land en kennen of geloven het evangelie der genade Gods niet.

Wat een christen zou moeten doen

Er zijn zogenaamde Christenen die redding beoordelen aan de hand van iemands levensstijl, zie Titus 3:5. Ze doen daar verkeerd aan.

“Titus 3:5: Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

Er zijn geredde mensen die hun eigen zondige gedrag met vrijheid rechtvaardigen, zie 1 Kor. 6:12 en Rom 6:15. Ze doen daar verkeerd aan.

“1 Kor. 6:12: Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.

“Rom. 6:15: Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.

Er zijn overal “Christenen” die deelnemen aan bedieningen maar het evangelie der genade Gods ontkennen, zie 2 Kor. 11:13. Ze doen daar verkeerd aan.

“2 Kor.11:13: Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.

Zegt u nog steeds: „Een Christen zou dat niet doen”

Onderzoek het zelf maar eens. U zult vrij zeker verbaasd zijn over wat sommige zogenaamde Christenen geloven.

Doe het werk van een evangelist. Dit zou het juiste zijn om te doen.

“2 Tim. 4:5: Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Van de vertaler:

Statenvertaling: Het “*evangelie der genade Gods*” (Hand. 20:24) wordt verkondigd in “*de bedeling der genade Gods*” (Ef. 3:2).

*“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelfen, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen **het Evangelie der genade Gods.***

*“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van **de bedeling der genade Gods**, die mij gegeven is aan u;*

*“Hand. 16:31: **Geloof** in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden,.....”.*

Wat moet men dan geloven?

*“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik (Paulus) heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, **dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;***

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Misschien overbodig om op te merken: U moet dus erkennen dat u een zondaar bent! Daar hebben heel veel mensen zeer veel moeite mee! Zie Rom. 3:10-18 en Rom. 3:23. Het loon van de zonde is de dood, zie Rom. 6:23, maar Christus is voor u (en voor mij) de dood in gegaan maar Hij is ook weer opgestaan voor uw (en mijn) rechtvaardigmaking, zie Rom. 4:25. Het voorgaande betekent dat God het offer van Zijn Zoon heeft aangenomen waardoor wij *“uit genade en door het geloof”* gered kunnen worden, zie Ef.2:8-9.

“Rom. 3:10-18: 10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.

14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;

15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;

17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.

18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

“Rom. 6:23: Want de bezoldiging (is: het loon) der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

“Ef. 2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof;.....”.