

Misvattingen van traditioneel denken, deel 1 van 3

savedbygrace.com

ATTENTIE: Alle teksten komen uit de Statenvertaling van de Bijbel

Introductie

Er zijn veel misvattingen die voortkomen uit Bijbelstudies als gevolg van het niet "recht snijden van het woord der waarheid". Wanneer we "het woord der waarheid wel recht snijden" (2 Tim. 2:15), geven we aan Israël wat van Israël is en geven we aan het lichaam van Christus wat van het lichaam van Christus is.

Mattheüs 24 en De Opname

In denominationele kringen wordt Mattheüs hoofdstuk 24:37 en verder, onderwezen als zijnde hetzelfde als 1Thessalonicenzen hoofdstuk 4:13 en verder, terwijl ze dat niet zijn. Er wordt beweerd dat Mattheüs 24 spreekt over de "opname of wegneming" van het lichaam van Christus. In deze les gaan we kijken waarom dit niet zo is.

DE VERZEN TER OVERWEGING:

"Matth. 24:37-42: 37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

*39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en **hen allen wegnam**; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.*

40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.

41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.

42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

Opmerking van de vertaler: Het woord "aangenomen" in de verzen 40 en 41 zijn enigszins misleidend; er zijn vertalingen waar staat: "meegenomen" of "medegenomen". Ook de King James Bible is duidelijk:

"Matth. 24:40-41: 40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.

41 Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.

Einde citaat

OPMERKINGEN:

VS 37 – De voorwaarden van de wederkomst van Christus worden vergeleken met de dagen van Noach. Een paar rechtvaardige mensen te midden van ongelof. De term '*Zoon des mensen*' is een term die wordt geassocieerd met Christus en de natie Israël bij de wederkomst die als type wordt uiteengezet in het boek Ezechiël – dat is niet het lichaam van Christus en de opname.

VS 38 – Alle dingen gaan door zoals ze zijn geweest vanaf het begin. De status-quo is "val me niet lastig met dat oordeelsgedoe, ik heb het nu te druk."

VS 39 – Hier is waar je moet beginnen om aandacht te schenken aan de bewoordingen in de verzen. De sleutel tot dit vers is "*en hen allen wegnam*". Hier moeten verschillende vragen worden gesteld en beantwoord om deze passage niet met andere te verwarren (zoals 1Thes.4).

Vraag: Wie werd weggenomen, gelovigen of ongelovigen?

Antwoord: Volgens de context zijn dat de ongelovigen, geen gelovigen. De gelovigen waren in de ark!

Vraag: Waar waren degenen die weggenomen werden naar de hemel of het oordeel weggevoerd?

Antwoord: Ongelovigen worden naar het oordeel gevoerd, niet naar de hemel.

Vraag: Kan deze passage dan spreken over Christus die terugkeert om de kerk, het lichaam van Christus, "op te nemen" of "weg te nemen", in welke context dan ook?

Antwoord: Nee. Deze passage is een "tweede komst" passage gericht op de natie Israël. Wanneer hij terugkomt om zijn letterlijke, zichtbare, fysieke, aardse, Davidische koninkrijk op te richten, zullen ongelovigen in het oordeel worden weggenomen. Degenen die gered zijn, zullen het koninkrijk binnen gaan.

VS 40 – De ene werd in het oordeel gebracht, net als in de dagen van Noach, de andere bleef achter om het koninkrijk binnen te gaan.

VS 41 – Hetzelfde als hierboven.

VS 42 – Net zoals degenen in de dagen van Noach "En wisten het niet totdat de zondvloed kwam en ze allemaal wegnam" - zo zal het zijn wanneer Christus terugkeert om zijn koninkrijk op te richten.

CONCLUSIE

De tweede komst van Christus naar en voor het volk Israël is hier in beeld. Niet de opname van de gemeente, het lichaam van Christus. Laten we aan Israël geven wat van Israël is en aan het lichaam van Christus wat tot het lichaam van Christus behoort. Als we dat doen, zullen we Gods goedgekeurde bijbelstudieplan volgen volgens 2 Tim 2:15. Studie om te laten zien dat u goedgekeurd bent door God, een werkmans die zich niet hoeft te schamen, die het woord der waarheid recht snijdt.

Misvattingen van traditioneel denken, deel 2 van 3

(De Grote Opdracht)

Introductie

Er zijn veel misvattingen die voortkomen uit Bijbelstudie als gevolg van het niet "*recht snijden van het woord der waarheid*" (2 Tim. 2:15).

Van de vertaler:

De uitdrukking "recht snijden" komt slechts in enkele Bijbels voor. In de veel gebruikte NBG – vertaling komt het bijvoorbeeld niet voor.

Nog enige voorbeelden van veel in gebruik zijnde Bijbels:

2 Tim. 2:15 (**Statenvertaling**).

*"Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid **recht snijdt**."*

2Tim. 2:15 (**NBG – vertaling**).

*"Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch **rechte voren trekt** bij het brengen van het woord der waarheid."*

2 Timotheüs 2:15 (Het Boek).

*"Doe je best, **wees een goede werker voor God** die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervalst door"*.

2Tim. 2:15 (**Authorized King James Bible**).

*"Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, **rightly dividing** the word of truth."*

Op mijn Website: www.bedelingdergenade.nl kunt u meer info vinden over het "recht snijden van de brieven van Paulus". (onder "artikelen").

2 Timotheüs 2 vers 15 is erg belangrijk teneinde een beter begrip te krijgen van het Woord van God! Als u leert om dat toe te passen gaat er een wereld voor u open en leest u de Bijbel met heel veel vreugde omdat u dan geen tegenstellingen meer vindt. Ook over de zogenaamde "Tegenstellingen in de Bijbel" staat een artikel op mijn website onder "artikelen". Ik kan u de genoemde artikelen ook "mailen". Mijn E-mail adres is l.h.meyer@ziggo.nl.

Einde citaat

Wanneer we "het woord der waarheid recht snijden", geven we aan Israël wat van Israël is en geven we aan het lichaam van Christus wat van het lichaam van Christus is.

Er is veel verwarring onder bijbelleraren over de zogenaamde "Grote Opdracht". Afhankelijk van wie je het vraagt, en meestal op basis van wat ze als ontbijt hadden, krijg je veel meningen over dit

veelbesproken onderwerp. Het probleem komt voort uit het falen om "het woord der waarheid recht te snijden" en de toevlucht nemen tot het maken van het woord van God in een dogma.

Opmerking van de vertaler: Wat is een dogma?

"Dogma, dokein in het Grieks, betekent vastomlijnd, een aan geen beredenering meer blootstaand geloofsartikel. De kerk heeft verklaard dat het door God geopenbaard is, dat het dus een kerkelijk vastgesteld leerstuk is.

Einde citaat

Er wordt algemeen geleerd dat er drie, vier en wel vijf opdrachten zijn in het Nieuwe Testament, terwijl het er in feite maar twee zijn.

Eén voor de kleine kudde – (de verlost van Israël tijdens de aardse bediening van Christus).

Eén voor het lichaam van Christus - degenen die gered zijn in de bedeling der genade Gods.

De opdrachten die in Mattheüs tot Handelingen hoofdstuk één worden gegeven, zijn in feite dezelfde opdrachten die aan de kleine kudde worden gegeven, maar in andere bewoordingen. De probleempassage, degene die verdeeldheid veroorzaakt bij de traditionele denkers, is Markus hoofdstuk 16, waar we in deze studie naar zullen kijken.

VERZEN TER OVERWEGING:

" Markus 16:15-18: 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.

18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

OPMERKINGEN:

Wanneer je honderden denominaties in competitie hebt om hun gebouwen te vullen, zullen ze hun nek breken over de Schrift door te proberen met iets nieuws en anders te komen. Dit is waar sekten vandaan komen. Sekten zijn de ondernemers van religie (**religie wordt gedefinieerd als iets doen om God te behagen waar hij je nooit om heeft gevraagd**).

Deze passage is een echte nekbreker voor zowel traditionalisten als denominationalisten. Zozeer zelfs dat veel, zo niet alle, corrupte vertalingen deze passage weglaten of een aantekening hebben waarin staat dat het er niet thuishoort. Laten we er eens naar kijken....

Vers 15 – En hij zei tot hen = door context, Petrus en de kleine kudde en daarom Joods of Hebreeuws in zijn toepassing. Dispensationeel is dit vers niet gericht tot het lichaam van Christus, maar tot Israël. Alle denominationalisten houden van dit vers, maar vanaf nu wordt het erger. Trouwens, Bereërs houden er ook van!

VS 16 – *“Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden”* – Oeps!! Nu heeft het traditionele denken een probleem.

De Kerk van Christus, Katholieken, Mormonen, Jehovah 's Getuigen en alle op katholieken gebaseerde sekten houden van dit vers. Maar de meeste Protestanten, Baptisten, Methodisten en Fundamentalisten hebben er een probleem mee. Ze zouden zeggen dat je niet gered wordt door water, maar het vers zegt van wel.

Ze geloven vers 15, maar niet vers 16.

Wat doet u? hier zijn de opties:

--Standaard: een corrupte vertaling die de verzen weglaat of zegt dat ze niet thuishoren.

--Doe alsof je Grieks kent en doe alsof je het vers opnieuw vertaalt om aan jouw leerstellige verklaring te voldoen.

-- Vergeet gewoon dat de passage er is.

Pas Gods methode van Bijbelstudie toe volgens 2 Timotheüs 2:15 en geef aan Israël wat van Israël is en geef aan het lichaam van Christus wat van het lichaam van Christus is.

Waterdoop was, in het verleden, nodig voor de vergeving van zonden onder het Mozaïsche wetsysteem en dat werd verkondigd door Johannes de Doper en de Heer Jezus Christus.

Bijna iedereen gelooft vers 15, sommigen geloven vers 16 en sommigen niet... maar het wordt steeds interessanter. Trouwens... Bereërs geloven beide verzen.

Vers 17 –“ En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken” .–

Nu hebben we echt een splitsing van de wegen!

De Pinksternensen houden van dit vers, maar zijn niet echt zeker van het vorige. De meeste Baptisten en de meest Traditionalisten houden van vers 15, maar niet van 16 of 17. Het past gewoon niet in de geloofsbelijdenis die op de achterkant van het bulletin staat. Wat dat betreft is de Bijbel echt hard. Als je het in jouw vooropgezette ideeën probeert te forceren, krijg je problemen.

Wat doet u? hier zijn de opties:

--Standaard: een corrupte vertaling die de verzen weglaat of zegt dat ze niet thuishoren.

--Doe alsof je Grieks kent en doe alsof je het vers opnieuw vertaalt om aan jouw leerstellige verklaring te voldoen.

-- Vergeet gewoon dat de passage er is.

Pas Gods methode van Bijbelstudie toe volgens 2 Timotheüs 2:15 en geef aan Israël wat van Israël is en geef aan het lichaam van Christus wat van het lichaam van Christus is.

De tekengaven waren voor het volk Israël. Ze moesten een demonstratie zijn dat God in hun midden was. Het vers hoort waar het staat in zijn context.

De meesten houden van vers 15, sommigen houden van vers 16, maar sommigen niet, sommigen houden van vers 17, maar sommigen niet. Bereërs vinden ze allemaal leuk tot nu toe...

Vers 18 "Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

De handelaars in slangen vinden het eerste deel leuk en de tv-evangelist het tweede deel. De Pinkstermensen houden over het algemeen van het tweede deel en sommigen nemen zelfs het eerste deel, maar niet veel. De meerderheid van de denominatie-kerken accepteert het vers niet en het traditionele denken verwerpt het ook.

Dus opnieuw staan de "pickers and choosers" op gespannen voet met elkaar omdat ze het woord van God niet kunnen verzoenen met hun geloofsbelijdenis.

Wat doet u? hier zijn de opties:

--Standaard: een corrupte vertaling die de verzen weglaat of zegt dat ze niet thuishoren.

--Doe alsof je Grieks kent en doe alsof je het vers opnieuw vertaalt om aan jouw leerstellige verklaring te voldoen.

-- Vergeet gewoon dat de passage er is.

Pas Gods methode van Bijbelstudie toe volgens 2 Timotheüs 2:15 en geef aan Israël wat van Israël is en geef aan het lichaam van Christus wat van het lichaam van Christus is.

Nogmaals, de tekengaven waren voor de natie Israël. Ze moesten een demonstratie zijn dat God in hun midden was. Het vers hoort waar het staat in zijn context.

De meesten houden van vers 15, sommigen houden van vers 16, maar sommigen niet; sommigen houden van vers 17, maar sommigen niet, sommigen houden van vers 18, maar de meeste niet.

Wij houden van alle verzen - WAAROM?

Omdat we Gods plan voor het bestuderen van het woord van God erkennen dat we vinden we in 2 Timotheüs 2:15, waar ons wordt verteld het woord der waarheid **recht te snijden**. Als we Gods plan volgen, geven we aan het lichaam van Christus wat tot het lichaam van Christus behoort en geven we aan de natie Israël wat tot de natie Israël behoort, en als we dat doen, verdwijnt de verwarring.

De tweede opdracht!

Er is een tweede opdracht in de bijbel. Het is de opdracht die aan de kerk, het lichaam van Christus, is gegeven. Deze opdracht is gericht aan de Heidenen. De natie Israël is opzij gezet en redding gaat nu naar de Heidenen, los van de wet van Mozes en los van de natie Israël.

“Rom. 11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelf), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

Het was geen verborgenheid dat de Heidenen op een dag gered zouden worden door Israël, maar dat ze apart van Israël gered zouden worden was niet bekend. Aan Paulus werd toen de "boodschap voor ieder mens" van redding "uit genade..... door het geloof" gegeven.

“Ef. 2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

“1 Tim. 2:5-7: 5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

6 Die Zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;

7 Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.

Paulus, de apostel der Heidenen, die schrijft in de bedeling der genade Gods, is de "te bestemde tijd" getuige voor de Heidenen. Wat een fout maakt traditioneel denken wanneer het de natie Israël verwacht met de kerk, het lichaam van Christus. Want alleen in de brieven van Paulus vinden we de leer, plicht en bestemming van de kerk, het lichaam van Christus. Is het dan een wonder dat we onze opdracht niet vinden in de vier evangeliën of Handelingen, maar in de geschriften van de apostel aan de Heidenen? En hier is het...

“2 Kor. 5:17-21: 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.

20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidde van Christus wege: laat u met God verzoenen.

21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

“2 Kor. 6:1: En wij, als medearbeidende, bidde u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben.

We hebben vandaag een opdracht. Het is de boodschap van verzoening. Het lichaam van Christus is het middel waardoor God zijn voornemen vandaag bekendmaakt. Daarom smeken wij u om, zoals God door Paulus doet, de genade van God niet tevergeefs te ontvangen, maar om op te staan en deze boodschap overal te verkondigen.

CONCLUSIE

We stoppen het woord van God niet in een doos met het label "Wat wij geloven dat de Bijbel leert", maar we komen veeleer bij het boek der boeken en zeggen: Heer Jezus Christus leer ons uw woord!

Drogredenen van traditioneel denken, deel 3 van 3

Vergeving

Introductie:

Er zijn veel misvattingen die voortkomen uit Bijbelstudie als gevolg van het niet "recht snijden van het woord der waarheid". Wanneer we "het woord der waarheid recht snijden", geven we aan Israël wat van Israël is en geven we aan het lichaam van Christus wat van het lichaam van Christus is.

Onder Israëls bedeling/bediening werd er anders omgegaan met vergeving dan in de bedeling der genade Gods waarin wij ons nu bevinden. Dit komt omdat Israël aan een "korte-termijn"-systeem werd gehouden. Dat wil zeggen, ze hadden geen lange termijn voorziening voor zonde. Met zonde moest snel worden afgerekend en voor dit doel werd het Levitische offersysteem ingesteld.

Het is leerzaam om op te merken dat God dit systeem gebruikte om Satan te verblinden en voor de gek te houden door te geloven dat hij op de één of andere manier de doeleinden en plannen van God kon omzeilen. In het Oude Testament bestookte Satan de natie Israël voortdurend met valse goden en religieuze systemen om te voorkomen dat Israël in de gunst van God zou komen. Later in het Nieuwe Testament dreef Satan letterlijk de Heer Jezus Christus naar het kruis denkend:

"Matth. 21:38: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis aan ons behouden..

Wat moet Satan verrast zijn geweest die ochtend toen Christus uit de dood opstond! Zoals Paulus ons herinnert... 1 Kor 2:7:

"Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

"1 Kor. 2:8: Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

Eén van de dingen die de Heer Jezus Christus voor ons kocht in zijn dood, begrafenissen en opstanding was totale en volledige vergeving. Totale en volledige vergeving was pas beschikbaar na de dood, begrafenissen en opstanding van Christus en de terzijdestelling van de natie Israël.

Traditioneel denken dwaalt af door dit onderscheid niet in acht te nemen. Daarom heb je religieuze instellingen die “zondebeheersystemen” hebben geïmplementeerd om met zonden, die al vergeven zijn, om te gaan.

Dit doen ze door:

--Mensen "hun zonden te laten belijden" aan God of een priester.

--Door een vals offer systeem.

--Door aflaten en gebeden

We zullen nu enkele verzen vergelijken tussen instructies die aan Israël zijn gegeven en die aan de kerk, het lichaam van Christus zijn gegeven.

Verzen ter overweging

Matth. 6:14: Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

Deze verzen instrueerden Israël tijdens de aardse bediening van Christus duidelijk dat om vergeving te krijgen, ze eerst anderen moesten vergeven. Dit was een essentieel onderdeel van het “korte termijn systeem”. In de bedeling der genade Gods wordt vergeving echter NIET door een korte termijn systeem afgehandeld, maar totaal en volledig.

“Ef. 4:32: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.

Het operationele woord in dit vers is HEEFT! Het is verleden tijd. We vergeven anderen vandaag niet om vergeving te verkrijgen - we doen dit omdat we REEDS volledige vergeving HEBBEN ONTVANGEN op basis van het voltooide kruiswerk van Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding.

Let nog eens op de verzen:

“Kol. 2:13-14: 13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;

14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;

Merk op dat dit allemaal overtredingen zijn! Dit is inderdaad goed nieuws! Ik word niet gemotiveerd door angst om te falen om te vergeven, maar ik word gemotiveerd door de genade van God die in mij werkt om te vergeven zoals God dat doet... in Gods naam!

Conclusie

Een dispensationele verandering (verandering van bedeling) in de fundamentele toepassing van vergeving vindt plaats in de bedeling der genade Gods met als resultaat totale en volledige vergeving op basis van het voltooide kruiswerk van Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding.

Opmerking van de vertaler:

De indruk zou kunnen worden gewekt dat we dus door kunnen gaan met zondigen omdat toch alles alreeds is vergeven. Lees daarom ter ontnuchtering zeer zorgvuldig Romeinen hoofdstuk 6:1-23 en Romeinen 7:13-25. Zolang we in het vlees zijn zullen we zondigen want in het vlees woont geen goed! We zijn volmaakt in Christus, dat is onze "POSITIE" en dat is iets anders dan onze "CONDITIE". Onze conditie laat vaak te wensen over.

Einde citaat