

Paulus als vader

(WWW.GRACEAMBASSADORS.COM)

Door: Justin Johnson

Paulus was een vader: een goede vader.

Goede vaders weten dat het opvoeden van kinderen meer is dan het doorgeven van instructies en kennis. Een goede vader neemt de verantwoordelijkheid om zijn kinderen aan te sporen, te troosten en op te dragen God waardig te wandelen.

“1 Thess. 2:11-12: 11 Gelijk gij weet, hoe wij een iegelijk van u, als een vader zijn kinderen, vermaanden en vertroostten,

12 En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.

De aansporing van een vader

Het valt te betwijfelen of we één van de brieven van Paulus zouden hebben zonder zijn hart als vader.

In zijn brief aan de Romeinen onderwijst Paulus niet alleen, maar predikt hij met het verlangen om overtuiging en standvastigheid teweeg te brengen in deze niet toegeruste heiligen, zie Rom 12:1-2, Rom 14:5 en Rom 15:23:

“Rom. 12:1-2: 1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

“Rom. 14:5: De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

“Rom. 15:23: Maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten, en van over vele jaren groot verlangen hebbende, om tot u te komen,

“Rom. 1:11: Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;

Zoveel als er in hen is, prediken vaders onbeschaamd de waarheid, zie Rom. 1:15-16:

“15 Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.

16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Terwijl hij hun het evangelie al had gepredikt, zwijgt Paulus niet toen de Korinthiërs zich schandalig gedroegen. Hij waarschuwt hen voor hun afdwaling.

“1 Kor. 4:14-15: 14 Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u.

15 Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld.

Terwijl anderen de Korinthiërs eenvoudig als onverlaten konden beschouwen die niet hervormd konden worden, neemt Paulus de verantwoordelijkheid van een vader op zich om hen te berispen en aan te sporen tot goed gedrag in twee van zijn langste brieven. (1 en 2 Korinthe).

“1 Kor. 4:21: Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen, of in liefde en in den geest der zachtmoedigheid?

De troost van een vader

De Kolossenzen kregen te maken met tegenstand over hun leer en hun gebrek aan deelname aan religieuze rituelen.

In plaats van hen te vertellen confrontaties en verdeeldheid te vermijden, schrijft Paulus om hen te troosten door het juiste te doen.

“Kol. 2:2: Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;

Door de fouten in valse leerstellingen aan de kaak te stellen en hun genegenheid te vestigen op de dingen die boven zijn, zie Kol. 3:1-2, geeft Paulus kracht om de verkeerde leer te weerstaan.

“Kol.3:1-2: 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

“Kol. 2:8: Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;

“Kol. 2:16: Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;

Wanneer uw kinderen tegenstand en problemen beginnen te krijgen, voedt een goede vader geen lafaards op die de confrontatie uit de weg gaan. Een goede vader troost en moedigt aan om standvastig te blijven.

Het is een troost te weten dat er anderen zijn die ons zijn voorgegaan en met dezelfde kwellingen te maken hebben gehad. Vaders hebben de weg gereisd en weten dingen die kinderen misschien niet weten.

“Rom. 5:3-4: 3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;

4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;

Ze hebben een unieke kans om ons niet alleen de juiste manier te vertellen, maar om het ons ook te laten zien vanuit hun ervaringen uit het verleden.

“Fil. 4:11-13: 11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.

12 En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.

13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

Een vaders last

Het vereist vrijmoedigheid om iemand een verantwoordelijkheid te geven, vooral als je weet dat er problemen zullen zijn. Paulus werd gevangen gezet voor het prediken van de verborgenheid van het evangelie. Hij bleef doorgaan.

“Ef. 6:19: En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

In plaats van Timotheüs te vertellen dat hij de waarheid moet compromitteren om persoonlijke ellende te vermijden en persoonlijk gewin te verdienen, **beveelt** Paulus hem aan deel te nemen aan de ellende van het onderwijzen van de waarheid:

“2 Tim. 1:8: Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;

Er is niets belangrijker dan de opdracht van de Heer Jezus Christus om het evangelie te verkondigen. Paulus wist dit en liet niet na om deze opdracht door te geven aan Timotheüs om dat te doen.

“2 Tim. 4:1-2: 1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

De King James Bible is nog nadrukkelijker:

“1 I charge thee (ik beveel u) therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom; 2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.

“1 Tim. 1:18-19: 18 Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheüs, dat gij naar de profetieën, die van u voorgegaan zijn, in dezelve den goeden strijd strijdt;

19 Houdende het geloof, en een goed geweten,”

Een vaderloze samenleving

Er zijn verschillende vormen van geschriften in de Bijbel. De wet bestaat uit een lijst van regels en voorschriften. De psalmen zijn leerstellingen in de vorm van liederen en poëtisch proza. De evangeliën zijn historische verhalen van de Messias aan Israël. **De brieven van Paulus worden vaak behandeld als theologische verhandelingen, maar dat zijn ze niet.**

Ze werden geschreven als brieven van een vader aan zijn kinderen. Door ze te lezen, worden we de ontvangers van dezelfde vermaning, troost en opdracht die Paulus zijn kinderen in het geloof gaf.

Als de kerk de brieven van Paulus vermijdt, of ze alleen raadpleegt over theologische zaken, dan zullen ze zijn als kinderen zonder vader.

We leven in een vaderloze samenleving.

--Een kerk zonder vaders mist overtuiging, moed en plicht.

--In plaats van vermaning is er stille berusting.

--In plaats van moed en troost, zijn we getraind om kwelling te vermijden.

--Een vaderlijke opdracht maakt plaats voor laffe compromissen.

Paulus zegt:

"2 Tim.3:10-11: 10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.

11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost.

"Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

"1 Tim. 1:17: Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

In een vaderloze samenleving hebben we meer mensen nodig om het patroon van Paulus te volgen.

Let op hen die dat wel doen.

"Fil. 3:17: Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.