

## De scheiding door het genade-evangelie

Door Justin Johnson

Als Paulus slechts een andere dienaar van het evangelie van de besnijdenis, van Petrus, was, waarom was er dan zoveel controverse tussen de besnijdenis en de kerken van Paulus?

*“Hand. 15:2: Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Barnabas, en enige anderen uit hen, zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, over deze vraag.*

Het lijkt erop dat we geen enkele brief van Paulus kunnen lezen zonder vermelding van Jezus-volgelingen die in strijd met hem leren. Hij besteedt meerdere hoofdstukken in Romeinen waarin hij informatie over Israël uitlegt; de Korinthiërs werden onderwezen over degenen die "onder de wet" waren; Galaten werden gewaarschuwd het evangelie van de besnijdenis niet te volgen. De grote twist in de vroege kerk was niet met ongelovigen, maar te midden van degenen die beweerden Jezus te volgen.

De verklaring is natuurlijk dat Paulus een andere boodschap van Jezus Christus leerde, de verborgenheid van Christus. Deze bijzondere boodschap ontving hij van de Heer Jezus zelf, zie Gal. 1:1, 11-12:

*“ 1 Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),*

*“11 -12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.*

Pas nadat we het apostelschap van Paulus hebben gescheiden van de bediening van de twaalf, kunnen we de sterke twisten begrijpen die in het begin tussen deze twee bedieningen ontstonden.

### Een noodzakelijke scheiding

Toen God zag dat Jeruzalem zijn met Heilige Geest vervulde apostelen verwierp, gaf hij een nieuwe bedeling aan Paulus en begon Jeruzalem en Israël te scheiden van zijn redding, zie 1 Kor. 9:17 en Rom. 11:25:

*“1 Kor.9:17: Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.*

*“Rom. 11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelfen), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.*

God scheidt eerst een unieke apostel af om zijn werk te doen en zegt hem naar de Heidenen te gaan. Paulus en zijn bediening zijn geografisch gescheiden van Jeruzalem. Terwijl Paulus de Joden in Heidense landen bedient, vertelt hij hun dat de redding van hen is weggenomen en aan de Heidenen is gegeven:

*“Hand. 13:46: Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelfde verstoot, en uzelfen des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen.*

Later zijn de gezaghebbende apostelen in Jeruzalem het erover eens geworden dat Paulus zijn evangelie van genade niet zou onderwijzen onder de besnijdenis, vanwege het gezag van Paulus dat door de Heer is aan hem gegeven, zie Gal. 2:7-9:

*“ 7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; 8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen); 9 En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;*

In plaats daarvan zou Paulus naar de hele wereld van de onbesnedenen (de Heidenen) gaan om zijn genade evangelie te verkondigen. Dit geloof, in het evangelie van genade, verving niet alleen het evangelie van de opdracht in Mattheüs, maar het scheidde ook zijn evangelie van de mensen die het koninkrijks evangelie hadden geloofd.

De bediening van Paulus en de bediening van de twaalf apostelen aan twaalf stammen waren leerstellig gescheiden. Israël zou tijdens deze bedeling niet het speciale voorrecht van het evangelie krijgen.

#### De scheiding in werking

Er zijn vele keren dat Paulus deze scheiding in zijn bediening herkent. Een van de meest genoemde is Romeinen 15:20:

*“En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders fundament zou bouwen;*

Hij bestendigt echter ook de leerstellige scheiding wanneer Petrus naar Galatië komt en de wetsleer uitvoert onder de menigte van Paulus, zie Gal 2:11-13:

*“11 En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. 12 Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren. 13 En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing.*

Een dergelijke vermenging van “leer” zou alleen maar verwarring kunnen veroorzaken en de boodschap van Paulus kunnen ondermijnen. Paulus berispt Petrus dan terecht.

Evenzo, toen Paulus onder de groep van Petrus reisde, hield hij zijn evangelie terecht gescheiden van de wetshandhavers onder de bediening van Jakobus volgens hun overeenkomst, zie Handelingen 21:26-27:

*“26 Toen nam Paulus de mannen met zich, en den dag daaraan met hen geheiligd zijnde, ging hij in den tempel, en verkondigde, dat de dagen der heiliging vervuld waren, blijvende daar, totdat voor een iegelijk van hen de offerande opgeofferd was. 27 Als nu de zeven dagen zouden voleindigd worden, zagen hem de Joden van Azië in den tempel, en beroerden al het volk, en sloegen de handen aan hem,*

Het evangelie der genade Gods werd nooit in Jeruzalem onderwezen.

God scheidde het evangelie van genade van de besnijdenis. Petrus' bediening van het overblijfsel van de besnijdenis eindigde en nu wordt aan alle mensen overal verteld om het ene evangelie te horen dat het geheimenis van Christus is, zie Rom. 16:25:

*“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;*

God is verder gegaan, en de kerk ook.