

## Geestelijk groeien

Door: Pastor John Fredericksen

Het is best spannend om te zien hoe onze kinderen door periodes van groei gaan. Ouders kunnen het meestal waarnemen. Tijdens het groeien kan de eetlust van kinderen gemakkelijk verdubbelen of verdrievoudigen. Zonder dat het hen verteld wordt, nemen ze vaak veel meer tijd voor rust of slaap. Lichamelijk zul je al snel merken dat de ledematen van je kind langer zijn geworden (waardoor het duidelijk wordt dat het weer tijd is om nieuwe kleding voor ze te kopen), en dat hun hele uiterlijk begint te veranderen. Wat nog spannender is, is wanneer je ook getuige bent van een echte groei in hun volwassenheid.

Toen de apostel Paulus aan de gelovigen in Thessaloniki schreef, kon hij hen prijzen door te zeggen:

*“2 Thess. 1:3: Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt;*

Hoe wist hij dat ze geestelijk groeiden? Het was gemakkelijk, want er waren drie dingen duidelijk in hen. Ten eerste vertelde hij hun dat: *“de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig **wordt**”, zie 2 Thess. 1:3.*

Opmerking van de vertaler:

De King James Bible zegt in 2 Thess. 1:3:

*“We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth;*

Vrij vertaald geeft dat:

“Wij zijn verplicht God altijd voor u te danken, broeders, zoals het hoort, omdat uw geloof buitengewoon groeit en de naastenliefde van ieder van u allen jegens elkaar overvloedig **is**; Paulus spreekt dus geen “wens” uit maar constateert dat het zo **“is”** hetgeen ook blijkt uit de rest van de tekst!

Einde citaat

Geen groei op dit gebied staat gelijk aan weinig of helemaal geen groei. Ten tweede en ten derde toonden zij:

*“2 Thess. 1:4: Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt;*

Er is geestelijk leven en groei voor nodig om positief te reageren op negatieve omstandigheden. Maar deze gelovigen groeiden geestelijk genoeg zodat ze onrecht verduurden, niet omdat ze verkeerd deden, maar voor de zaak van Christus, en ze deden dat zonder hun kalmte of geloof in Gods zorg te verliezen.

De geestelijke groei van deze gelovigen zou geen verrassing moeten zijn:

*“1 Thess. 2:13: Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.*”

Het lijkt erop dat ze een echte honger naar de Schrift hadden, er regelmatig de tijd voor namen en toestonden dat de waarheden die ze leerden de manier waarop ze leefden veranderde.

Deze passage zou ons ertoe moeten brengen om ons af te vragen: “Ben ik geestelijk aan het groeien? Ik zou moeten groeien in Christus. Ik zal zeker weten of ik in de Heer groei door de aanwezigheid van deze drie kwaliteiten die worden getoond in de heiligen in Thessaloniki.

Zeg eens eerlijk: **“Groeit U geestelijk in Christus?”**