

Controversiële leerstellingen opgelost door het Paulinische voorbeeld

Door: Justin Johnson

Vaak worden de leerstellingen die bij Christenen de meeste verwarring veroorzaken gemakkelijk opgelost door het recht snijden volgens de “midden Handelingen” visie.

Tongen

Deze interreligieuze praktijk veroorzaakt nog steeds geen geringe schande in de gemeenten die niet erkennen dat de bovennatuurlijke meertaligheid een kracht was die nodig was voor het overblijfsel van Israël in Handelingen 11, die in de wereldwijde koninkrijksregering van Christus zouden dienen. Trouwens, dezelfde redenering is van toepassing op het hanteren van slangen en het drinken van giftig water. Ze worden allemaal vermeld in dezelfde serie in Markus 16, verwijzend naar de bizarre gebeurtenissen die zullen plaatsvinden tijdens de verdrukking. **Handelingen 2 beschrijft de kerk van vandaag NIET.**

Dopen

Omdat er binnen het Christendom zo'n gebrek aan overeenstemming is geweest over deze leer, beschouwen velen het nu als een betekenisloze traditie. Het wordt tijd dat we erkennen dat er minstens een dozijn verschillende dopen in de Bijbel zijn en toch spreekt Paulus over slechts één die vandaag de dag voor de Kerk in werking is. Jezus werd twee keer gedoopt en als hij er een moest kiezen, zou het niet die met water zijn.

*“1 Korinthiërs 12:13: Want ook wij allen zijn **door één Geest tot één lichaam gedoopt**; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.*

Gebed

Soms lijkt het erop dat geen enkele leer meer schade heeft aangericht en toch het meest nodig is als het gebed. De oplossing is eenvoudigweg om de aardse bediening van Jezus aan zijn verbondsvolk recht te snijden van de bediening die hij aan Paulus gaf voor de kerk van vandaag. Vreemdelingen van de verbonden zijn betekent dat je niet kunt krijgen wat je vraagt. Het betekent ook niet dat bidden niet effectief is. Paulus geeft de juiste instructie in 1 Thessalonicenzen 5:17:

“Bidt zonder ophouden.

En:

“Fil. 4:6-7: 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Geloof en werken

Het is verleden tijd dat we stoppen met oordelen of mensen goed genoeg zijn om gered te worden en ons te ontdoen van de verwarring over wat de eenvoudigste leringen in de Bijbel zouden moeten zijn. Geloofsverlossing in het kruiswerk van Christus wordt alleen gevonden in de wijsheid van God die eerst

aan Paulus werd geopenbaard. Overal waar je rechtvaardiging ziet, hoort het bij het rechtssysteem van de Joodse verbonden. Geloof me niet? Haal de boeken van Paulus tevoorschijn, Romeinen tot en met Filemon, en kijk hoe het je vergaat.

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

De wil van God

Er zijn boeken geschreven over hoe je Gods wil voor je leven kunt bepalen. De meesten van hen leren een soort van zelfbeoordeling, mystiek of intuïtie. De motivatie voor spontane actie wordt toegeschreven aan de 'leiding van de Heilige Geest' en de gevolgen worden toegeschreven aan God. Wanneer we ons realiseren dat God niet langer een heilige natie of een aards koninkrijk aan het oprichten is, kunnen we beginnen te bestuderen wat hij eigenlijk zegt over zijn huidige wil in Efeziërs 1:3, 3:9 en 1 Timotheüs 2:4. Merk op dat ze allemaal zijn geopenbaard aan en door de apostel Paulus.

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

“1 Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

Het recht snijden volgens de “midden Handelingen” visie lost deze verwarringen op terwijl de duidelijke lezing van elke passage van de Schrift in zijn context wordt gehouden.