

Hoe traag is uw buik?

Door: Pastor Ricky Kurth

"Titus 1:12: Eén uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken.

De King James Bible zegt: *One of themselves, even a prophet of their own, said, The Cretians are always liars, evil beasts, slow bellies (*).*

(*)--trage buiken.

"Trage/luie buiken" is een stijlfiguur die over het algemeen wordt opgevat als luie veelvraat, en dat zou kunnen. Maar het Griekse woord voor "buik" wordt door onze KJV-vertalers gewoonlijk met "baarmoeder" vertaald, en het woord voor "langzaam" wordt meestal onvruchtbaar vertaald. En de Bijbel zegt dat "de onvruchtbare baarmoeder" "nooit verzadigd" is, zie Spr. 30:16:

"Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde, die van water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet: Het is genoeg!

Vrouwen die graag kinderen willen hebben en die niet kunnen krijgen, zijn vaak nooit tevreden met eventuele vervangers.

Dus door de Kretenzers "langzame buiken" te noemen, is het mogelijk dat de Bijbel zegt dat ze nooit tevreden waren, dat het mensen waren die altijd meer wilden, die altijd wilden wat ze niet konden krijgen. De Bijbel noemt dat hebzucht, en de wet van Mozes verbood het:

"Deut. 5:21: En gij zult niet begeren uws naasten vrouw; en gij zult u niet laten gelusten uws naasten huis, zijn akker, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

Dit was waarschijnlijk het vers:

"Titus 1:10: Want er zijn ook vele ongeregelde, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn"

aan Titus citeerden, het waren mannen:

"1 Tim. 1:6-7: 6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdel spreking; 7 Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen.

Mannen die de wet onderwijzen en geloven dat dat de enige manier is om Gods volk te helpen begeerte te overwinnen, namelijk door hen onder de wet te plaatsen die hebzucht verbood.

Maar Paulus zegt "wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade" (Rom. 6:15). De wet vervloekte iedereen die haar niet perfect kon houden, zie Gal. 3:10 en Jakobus 2:10-11:

"Gal. 3:10: Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

"Jac. 2:10-11: 10 Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. 11 Want Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreders der wet geworden.

En we kunnen dat nu niet beter doen dan dat we dat konden voordat we gered werden!

Maar je hebt de wet niet nodig om iemand te helpen die worstelt met hebzucht, want genade verbiedt deze zonde net zo zeker, zie Ef. 5:3:

“Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid (=hebzucht), laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkewijs het den heiligen betaamt,

Daarom was Paulus het ermee eens dat de Kretenzers trage buiken waren, maar schreef hij een andere remedie voor hun hebzucht voor:

“Titus 1:13: Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof.

In plaats van dat Titus de Kretenzers eraan te herinnerd dat de wet zegt "gij zult niet begeren" (Ex. 20:17), zei Paulus hem hen te berispen om "gezond te zijn in het geloof". En hij definieerde wat het betekent om gezond te zijn in het geloof toen hij tegen Timotheüs zei:

“2 Tim. 1:13: Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is.

Gezond zijn in het geloof betekent vasthouden aan de vorm van gezonde woorden die we van Paulus hebben gehoord. Hij is de apostel aan wie de Heer "de bedeling der genade Gods" heeft gegeven om aan ons te geven, zie Ef. 3:1-2:

“Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

Dus in de bedeling van genade betekent gezond zijn in het geloof Paulinisch zijn! Ongezonder zijn in het geloof betekent alles "dat in strijd is met de gezonde leer; volgens het heerlijke evangelie van de gezegende God" waarvan Paulus zegt dat het "aan mij was toevertrouwd", zie 1 Tim. 1:10-11:

“10 Den hoereerders, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is; 11 Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is.

Dat betekent dat, als je in je theologie niet Paulinisch bent, je niet Bijbels bent! Zoals de redacteur van de Scofield Reference Bible over Paulus schreef: "Alleen in zijn geschriften vinden we de leerstelling, positie, wandel en bestemming van de kerk".

Dus als je een hebzuchtige, trage buik bent, kijk dan niet naar de wet voor hulp, kijk naar de brieven van Paulus! Hij is degene die Titus vertelde:

“Titus 2:11-12: 11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;

De manier om met goddeloosheid, zoals hebzucht, om te gaan, is door meer te leren over Gods genade, en jezelf niet onder de wet stellen!