

Is de waterdoop een getuigenis?

Door pastor Cornelius R. Stam

Laten we aannemen dat u gered bent, maar een zorgeloos leven leidt en een slecht getuigenis aan de wereld geeft. Zou de waterdoop hier verandering in brengen? Wat zou het waard zijn?

Maar stel dat je gered bent en een godvruchtig, consistent leven leidt voor de wereld. Is een waterbelijdenis nodig? Hoeveel is het waard? Wees niet bang om deze vraag eerlijk te beantwoorden. Hoeveel "gedoopte bekeerlingen" zijn er die niet eens een woord van getuigenis kunnen geven, voor hun Heer, onder de verlorenen!

In zekere zin is de doop van gelovigen met water in dit tijdperk echter een getuigenis – maar een slecht getuigenis. Toen de Galatische gelovigen zich aan de besnijdenis onderwierpen, was dat een slecht getuigenis (Gal.5:2-3). Besnijdenis, terwijl een deel van Petrus' "evangelie van de besnijdenis" geen plaats had in "het evangelie van de onbesnedenheid" dat aan Paulus werd toevertrouwd (Gal.2:7). En zoals de besnijdenis verbonden was met "het evangelie van de besnijdenis", zo werd de waterdoop verbonden met "het evangelie van het koninkrijk". (Zie Mattheüs 3:2,6; 10:5-7; vgl. Johannes 1:31; Mattheüs 28:19; Markus 16:16; Lukas 24:47; Handelingen 2:36-38; Handelingen 3:19-21).

Wij verklaren plechtig dat de huidige praktijk van de waterdoop een verwerping is van de genade van God en een belijdenis van een gebrek aan waardering voor het volbrachte werk van Christus, en de volheid van de gelovige in Hem (Zie Efeziërs 1:6; Kolossenzen 2:10). Bovendien verraadt het een slecht begrip van het hemelse karakter en de positie van de Kerk, het lichaam van Christus, van dit tijdperk, de bedeling der genade Gods (zie Efeziërs 2:6; 1:3; Kolossenzen 3:1-3).

Wees een Berean. Onderzoek de Schriften en kijk of deze dingen zo zijn.