

Ranken versus leden

Vertaald door: Pam Johnson

Dit artikel is vertaald in het Engels en gekopieerd van de Chinese dispensationele Midden Handelingen blog www.ddbible.com

De Bijbel beschrijft Jezus als de wijnstok en zijn volgelingen als de ranken.

„Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken” — Joh. 15:5.

De Bijbel beschrijft Jezus ook als het hoofd en de kerk (Gemeente) als zijn lichaam.

„En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente” — Kol 1:18.

Redding is in Christus, dus het is logisch dat beide illustraties spreken over het “in Christus” zijn. Beschrijven de wijnstok en het lichaam van Christus echter dezelfde relatie met Christus? Spreken ze allebei over de relatie die de kerk vandaag de dag met Christus heeft?

Laten we, in de Bijbel, de verzen vergelijken over het zijn van een “rank” en het zijn van “een lid van het lichaam van Christus”.

De Heer Jezus eist dat de ranken vrucht dragen, anders worden ze van hem afgesneden.

“Joh. 15:1-2: 1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.

Het boek Johannes legt ook uit dat de vruchten goede werken zijn die voortkomen uit het gehoorzamen van de geboden van de Heer.

“Joh. 15:4-10: 4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. 6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. 8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn. 9 Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. 10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Als de ranken geen goede werken/goede vruchten dragen, zullen ze niet in Christus zijn. Het boek Johannes vermeldt ook wat het betekent om afgesneden te worden:

“Joh. 15:6: Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

Het is echter heel wat anders om een lid van het lichaam te zijn. Slechte ranken worden afgesneden, zodat de goede takken beter kunnen groeien; maar als een zwak lid van het lichaam wordt afgesneden, zou het lichaam niet compleet zijn.

“1 Kor. 12:21: En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node.

Als iemand zijn linkervoet bezeert, wil hij die niet afhakken. In plaats daarvan zal hij het lichaamsgewicht naar de rechtervoet verplaatsen. In het lichaam van Christus zijn sommige leden zwakker; sommige zijn sterker. In plaats van de zwakkere leden af te snijden, worden ze verzorgd door de sterkere.

“1 Kor. 12:24-25: 24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; 25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen.

“Rom. 15:1: Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te behagen.

Een rank kan zijn eigen vrucht dragen en niet de last dragen van de afgesneden slechte ranken. Maar de leden van het lichaam dragen elkaars lasten. Alle leden van het lichaam moeten dezelfde heerlijkheid en hetzelfde lijden delen.

“1 Kor. 12:26-27: 26 En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. 27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

Als de linkervoet pijn doet, zal de rechtervoet ook lijden. Omdat de rechtervoet dan meer last moet dragen. Wanneer de linkervoet herstelt, hebben ze allebei minder last en zijn ze sneller. De sterkere leden zullen de lasten van de zwakkeren op zich nemen, maar wanneer alle leden sterk zijn, zal hun bediening veel effectiever zijn en zal de aanmoediging tussen de leden onderling veel opbouwender zijn.

Een rank kan worden afgesneden omdat hij geen vrucht draagt, maar het lid kan niet van het lichaam worden gescheiden, of het nu sterk of zwak is. Om deze reden beschrijven de illustraties van de wijnstok en het lichaam van Christus twee verschillende relaties met Christus.

In het boek Johannes gebruikte Jezus de illustratie van de wijnstok om de relatie, onder zijn verbond met Israël, te onderwijzen, terwijl de verborgenheid van het lichaam van Christus nog niet was geopenbaard. God schiep de twee verschillende relaties, maar alleen het lichaam van Christus is voor de kerk van vandaag. Wanneer de kerk de twee relaties niet goed kan scheiden en de verkeerde probeert toe te passen, zal dit tot veel verwarring leiden.

“2 Tim. 3:7: (Vrouwkens, die) altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.

Opmerking van de vertaler: “Vrouwkens” staat in de Statenvertaling schuin gedrukt hetgeen betekent dat het niet in de grondtekst voor komt, het is dus een eigen invoeging door de vertaler(s). Als u de verzen, van 2 Tim. 3:1 tot en met 6 leest dan ziet u onmiddellijk dat de vertaling “vrouwkens” zeer onterecht is!

De King James Bible heeft het vers als volgt:

“2 Tim. 3:7: Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.

Vrij vertaald geeft dat: “Altijd maar leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen”.