

Een bijbelse wandeling met een wandelstok door de Veluwe bossen.

Tijdens deze wandeling gaan we met een wandelstok uit de natuur op stap door de prachtige bossen van Klein Bylaer. In de volksmond 't Paradijs genoemd. Daarbij staan de bijbel Jezus en het christelijke geloof centraal. We lezen uit de bijbel. Genieten van de natuur, bidden, en bespreken samen vragen als: Wie is God voor jou? Hoe ervaar jij God in je leven? Welk bijbelboek spreekt jou aan? Wat zou jij aan God willen vragen? En waar denk jij aan bij een wonder?

Wandelen met een wandelstok.

De wandelstok waarmee we lopen heeft tijdens deze wandeling een symbolische rol. We lezen niet alleen bijbelverhalen waar de wandelstaf een belangrijke rol speelt maar maken het ook persoonlijk. We bespreken vragen als: Wat zegt de tekst "Uw stok en uw staf beschermen mij" jou? (ps. 23). En wat zou jij zeggen als je in de schoenen van Mozes stond? Vragen en symbolen gaan hand in hand tijdens deze unieke wandeling.

Bijbel

Tijdens de wandeling worden er diverse bijbelgedeelten voorgelezen passend bij de metaforen die we onderweg in de natuur tegenkomen.

Gebed

Tijdens deze wandeling is naast bijbellezen ook ruimte voor gebed . Dit kan zowel door momenten van stil gebed als ook samen hardop bidden.

't Paradijs

Klein Bylaer wordt ook wel 't Paradijs genoemd. Het is een mooi natuurgebied ten westen van Barneveld. Het verhaal gaat dat de Barnevelders dit gebied zo mooi vonden dat ze het 't Paradijs noemden. Deze bijnaam is tot op de dag van vandaag op diverse plekken nog terug te vinden. Het is een afwisselend landschap met bossen, stukjes weiland en heidevelden. Hier tussen door lopen sprengen, vennetjes en beken. Een prachtig gebied om een mooie wandeling te maken. De route is 4 km lang.